

## **Liturgie 2 januari 2022**

**Lied voor de dienst:** Nlb 444: 1, 2 en 4 door de voorzangers

1. Nu daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken  
van de eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.

4. De zonne, voor wier stralen  
het nachtelijk duister zwicht,  
en die zal zegepralen,  
is Christus, 't eeuwig licht!

### **Afbeelding 1**

### **Welkom en mededelingen**

**Zingen:** Nlb 72

### **Stil gebed – votum en groet We belijden onze schuld**

**Zingen: Nlb 518: 1 en 2 door de voorzangers**

1. Hoe helder staat de morgenster,  
en straalt mij tegen van zo ver,  
de luister van mijn leven.  
Kom tot mij, zoon van David, kom,  
mijn koning en mijn bruidegom,  
mijn hart wil ik U geven.  
Lieflijk,  
vriendelijk,  
schoon en heerlijk,  
zo begeerlijk,  
mild in 't geven,  
stralend, vorstelijk verheven.

2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon,  
o Zoon van God, Maria's zoon,  
een hooggeboren koning.  
O Ielie die mijn hart bekoort,  
uw zoete evangeliewoord,  
is louter melk en honing.  
Gij zijt  
altijd  
hosianna,  
hemels manna,  
dat wij eten,  
nooit meer kan ik U vergeten.

## **De wet**

**Gebod om verlichting met de Heilige geest**  
**Samenvatting 10 woorden**

## **Youtube; God zal met ons zijn**

<https://www.youtube.com/watch?v=s-8CDVFF-RI>

**Lezing:** Jesaja 60 : 1 – 6

**Zingen:** Lied 459: 1, 2, 3 en 7 door de voorzangers

1. Ik breng een rechter aan het licht,  
zo spreekt de Heer, en zijn gericht  
zal over alle volken gaan,  
de tirannie heeft afgedaan.

2. Een koning bij de gratie Gods,  
het onrecht breekt hij en de trots  
van die grootspreken in hun waan  
en kleinen naar het leven staan.

3. Hij is geen schreeuwer in de straat,  
geen holle klank, geen potentaat,  
de roep van zijn verlossend woord  
wordt in het verste land gehoord.

7. De vorst der vorsten is een knecht,  
de volken komen tot hun recht,  
vrijheid en vrede eren hem  
die 't hart is van Jeruzalem.

**Lezing:** Mattheus 2: 1 – 12

Luisteren en kijken

<https://www.youtube.com/watch?v=9VQMjrz1ZTM>  
psalm 72

## **Verkondiging** (afbeelding 2, 3 en 4)

[https://www.nederlandzingr.eo.nl/lied/o-come-all-ye-faithful/POMS\\_EO\\_16251478](https://www.nederlandzingr.eo.nl/lied/o-come-all-ye-faithful/POMS_EO_16251478)

## **Gebed - dankgebed – voorbeden - stilgebed Onze Vader**

### **Collectedoelen**

**Slotlied:** Lied 802 : 1, 4 en 6

1. Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
'Breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.'  
Here God, wij zijn vervreemden  
door te luisteren naar uw stem.  
Breng ons saam met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem.

4. Door de wereld klinkt een lied  
tegen angsten en verdriet,  
tegen onrecht, tegen dwang  
richten pelgrims hun gezang.

6. Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
'Breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.'

### **Afbeelding 5**

#### **Zegen**

### **Afbeelding 6**