

Liturgie 12 december 2021 - 3^e advent

Afbeelding 1

Lied voor de dienst: Nlb 459: 1, 2 en 3 door de voorzangers

1. Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer, en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.

2. Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan.

3. Hij is geen schreeuwer in de straat,
geen holle klank, geen potentaat,
de roep van zijn verlossend woord
wordt in het verste land gehoord.

Welkom en mededelingen

Gedicht bij kaarsje van de zondag - de derde kaars

Intochtslied: Nlb 85: 1 en 2 door de gemeente

1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

2. Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
verbergt Gij steeds uw goddelijk aangezicht?
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
opdat het zich in U verblijde, Heer?
Toon ons uw heil en goedertierenheid:
ik ben o God tot luisteren bereid.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

Stil gebed – Votum en groet
10 geboden
Gebed om de Geest

Projectuitleg

Kinderen gaan naar de nevendienst.

Projectlied advent 2021

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

Lezing: Sefanja 3 : 14 - 20

Magnificat door Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=rN6HRrcDri8&list=RDMAevh3eE-3I&index=3>

Lezing: Lucas 1: 39 – 56

Luisteren en kijken: magnificat

https://www.youtube.com/watch?v=Maevh3eE-3I&list=RDMAevh3eE-3I&start_radio=1&rv=MAevh3eE-3I&t=56

Verkondiging (afbeelding 2, 3 en 4)

Zingen: Lied 527: 1, 2 en 5 door de voorzangers

1. Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

5. Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed – voorbeden - stilgebed - Onze Vader Collectedoelen

Slotlied: Lied 910 : 1 en 2

1. Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

2. Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

Afbeelding 5

Wegzending en zegen met gezongen Amen