

Liturgie Kerstmorgen 25 december 2021

Instrumentaal: O kom, o kom Immanuel

Lied voor de dienst: 486

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Welkom

Kaarsje wordt aangestoken met gedichtje

Intochtslied: Nu zijt wellekome: wisselzang

Ensemble: Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Allen: Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar,
Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrieleis.

Allen: Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud,
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Stil gebed - Votum en groet
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Ensemble: O kindeke teer klein Jezuke
Kinderkerstliedje: Hij laat je niet in de steek

Projectuitleg
De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Jesaja 9: 1- 6

Lied: 473:1, 2, 3 - wisselzang met gemeente

Ensemble: Er is een roos ontloken

Uit barre wintergrond,
Zoals er was gesproken
Door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
Is weer opnieuw gaan bloeien
In 't midden van de nacht.

Allen:: Die roos van ons verlangen,
Dat uitverkoren zaad,
Is door een maagd ontvangen
Uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
Toen Gabriel haar groette
In 't midden van de tijd.

Ensemble: Die bloem van Gods behagen
Heeft, naar Jesaja sprak,
De winterkou verdragen
Als alledorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
In 't midden van de dood.

Ensemble: Komt nu gij herders

Lezing: Lucas 2:1 – 12

Filmpje: Ik kniel aan uwe kribbe neer

<https://www.youtube.com/watch?v=DZBCqrJcUaQ>

Lezing: Lucas 2: 3 - 20

Ensemble: Divnaja en In de donkre stille nacht

Overdenking

Ensemble instrumentaal: Er is een roos ontloken

Zingen Ensemble: In the bleak midwinter

Filmpje: Hoor d englen zingen d' eer

<https://www.youtube.com/watch?v=4SldlWv7Jw>

Gebeden

Collectedoelen

Lied: Once in royal David's city

Allen: Once in royal David's city

Stood a lowly cattle shed

There a mother laid her baby

In a manger for His bed

Mary was that mother mild

Jesus Christ her little child

Ensemble: He came down to earth from heaven

Who is God and Lord of all

And His shelter was a stable

And His cradle was a stall

With the poor, oppressed and wholly

Lived on earth our Savior holy

Allen: And our eyes at last shall see Him

Through His own redeeming love

For that child, so dear and gentle

Is our Lord in heaven above

And He leads His children along

To the place where He is gone

Zegen

Ensemble: Mitt Hjerte Længes - Thomas Helmig