

Liturgie jeugddienst 14 november 2021

Thema WOW – Walk on Water

Lied voor de dienst: Met open armen – Schrijvers voor gerechtigheid

Kom, als je honger hebt of dorst.

Hier kun je eten, deel met ons.

Kom met je tranen en je pijn.

Hier is het goed, hier mag je zijn.

Met open armen word je
ontvangen.

Kom, als je moe bent van je
vlucht.

Hier ben je veilig, hier is rust.

Kom, met je wanhoop en verdriet.

Hier mag je weer een toekomst
zien.

Met open armen word je
ontvangen.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.

Hier word je liefdevol omarmd.

Kom maar, als niemand je
verstaat.

Hier is een plek voor jouw verhaal.

Met open armen word je
ontvangen.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis

Welkom en mededelingen

Zingen intochtlied: opwekking 767 – Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk

als wij als familie,

als broers en als zussen,

om elkaar geven

en open en eerlijk

met elkaar omgaan,

de vrede bewaren

en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk

wordt ons gegeven:

de zegen van God,

een eindeloos leven.

Stil gebed –Votum en groet

Lied: opwekking 640 – Mij hulp is van U Heer

Ik hef mijn ogen op naar de
bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of
val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,

die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Gebed

Kinderlied: Hoe kwam Mozes door de Rode zee

<https://www.youtube./D4kgIJK A4>

Kinderen gaan naar de nevendienst.

Lezing: Mattheüs 14: 22-33

Lied: Opwekking 642 – De rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het
water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

(Refrein)

Kom ontvang een heel nieuw
leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het
water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Overdenking

Lied: opwekking 789: Lopen op het water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij
vast.

En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw
houdt stand.

(Refrein)

Bridge 4x:

Geest van God, leer mij te gaan
over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten
kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Luisterlied: My arms open

Dankgebed – Voorbede- Stilgebed

Collectedoelen

Slotlied: Opwekking 807 – My Lighthouse

in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op
zee.
U bent de rust als het stormt op
zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord
stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op
zee.
U bent de rust als het stormt op
zee.
U bent de rust als het stormt op
zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.

Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op
zee.

U bent de rust als het stormt op
zee.

(Refrein)

Bridge 4x:

U schijnt feller
dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
(Refrein)
Waar U woont.

Sketch met knikkers, water en zand **Het verhaal van de pot met knikkers**

Zegen

Lied opwekking 698: Nooit meer alleen

Ook al gaat mijn weg
door een die dal van duisternis
heen,
Uw liefde drijft de angst uit in mij.
Ook al loop ik vast
overvallen door een hevige storm,
ik keer niet om want U bent nabij.
En ik vrees een gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij
mij?

-Refrein-

Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer alleen.
En, ik zie al de glans,
in de verte, van het stralende licht.
Dat schijnt voor elk
die volhoudt en wacht
Maar tot aan die dag
dat de schepping
wordt bevrijd van de pijn,
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.
En ik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?

Hij is toch bij mij? Hij is toch bij
mij?
Ja, ik zie al de glans,
in de verte, van het stralende licht.
Maar tot aan die dag
dat de schepping
wordt bevrijd van de pijn,
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

-2x-

-Refrein 3x-