

## Liturgie 7 november 2021

### Lied voor de dienst: (afbeelding1)

Nlb 747: 1 en 2

1. Eens komt de grote zomer  
waarin zich 't hart verblijdt.  
God zal op aarde komen  
met groene eeuwigheid.  
De hemel en de aarde  
wordt stralende en puur.  
God zal zich openbaren  
in heel zijn creatuur.

2. Geen woord kan het bereiken,  
het is aan niets gelijk,  
met niets te vergelijken  
dat schone koninkrijk.  
Als God zich openbaren  
zal op de jongste dag  
dan zullen wij ervaren  
wat Hij met ons vermag.

### Welkom en mededelingen

#### Zingen aanvangslied: Lied 89: 1 en 2

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied  
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.  
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten  
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.  
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,  
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

2. Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond,  
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond,  
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen,  
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren.  
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden,  
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden.

### Stil gebed – onze hulp – Votum en groet Verootmoedigingsgebed

### Samenvatting wet aanduidenderwijs

#### Zingen: Lied 215; 1, 2, 3 en 4

1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,  
die u Gods liefde doet verstaan  
als nieuw, nu gij door slaap en nacht  
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

2. Rondom wie bidden dag aan dag  
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,  
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,  
een nieuwe kracht door ´s Geestes doop.

3. Al wat geliefd is en vertrouwd,  
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt  
met glans en heerlijkheid verguld,  
want het bestaat in Gods geduld.

4. Wie van zich afziet naar God toe,  
loopt in het licht en wordt niet moe.  
Het schijnsel van de hemel gaat  
over de dag van vroeg tot laat.

### **Gebed om verlichting met de Heilige Geest**

#### **Kinderlied: filmpje**

<https://www.youtube.com/watch?v=2XdK5lybKqk&t=38s>

Kinderen gaan naar de nevendienst.

**Lezing:** Jeremia 50: 4 – 9

**Zingen:** Lied 870: 1, 2 en 4

1. Heilige God, geprezen zij  
uw komst door alles heen,  
uw woord van alle eeuwigheid  
dat tussen ons verscheen.

2. Godlof, aan ons is toegezegd  
dat gij herleven doet  
wie zijn gesneuveld in ´t gevecht  
van ´t kwade tegen ´t goed.

4. Uw liefde, God, zo wijs en goed:  
wat eens in Adam viel,  
ons menselijke vlees en bloed,  
wordt leven weer en ziel.

## **Lezing:** Evangelie van Maria Magdalena

### **Zngen:** Lied van Maria Magdalena van Stef Bos

Jij viel zoals licht	En nu kijk ik om
In mijn leven naar binnen	De sporen vervagen
De zon door de ramen	Maar onzichtbare armen
Aan het begin van de dag	Houden mij nog vast
Je zei het wordt tijd	Het wordt tijd om jou
Om opnieuw te beginnen	Los te laten
We leven alleen nog	
Recht uit het hart	Sluit je ogen en slaap zacht
Jij was altijd verwonderd	Ik heb niemand gekend
Met open armen	Die mij zo heeft ontwapend
Jij liet mij zien	Ik heb niemand gekend
Dat samen bestaat	Die mij zo heeft verwond
Jij hebt je dromen	Ik heb mezelf
Nooit verraden	In jou achtergelaten
Jij hebt de wereld	Maar het was goed
De liefde verklaard	Dat jij bestond
De hemel brak open	Ik heb niemand gekend
De ruimte werd groter	Die mij zo heeft ontwapend
Ik voelde me vrij	Ik heb niemand gekend
En ik wist niet waarom	Die mij zo heeft verwond
Jij hebt de liefde	Ik heb mezelf
Nooit verloren	In jou achtergelaten
Maar jij vloog te hoog	Maar het was goed
Te dicht bij de zon	Dat jij bestond

## **Verkondiging** (afbeelding 2)

### **We kijken naar het filmpje heb het leven lief**

<https://www.youtube.com/watch?v=q8zdfVVbfxIE&list=RDGMEMQ1dJ7wXfLlqCjwV0xfSNbA&index=8>

Kinderen komen terug van de nevendienst

## **Dankgebed – Voorbede- Gebed in stilte- Onze Vader**

## **Collectedoelen**

**Slotlied:** Lied 825 : 1 en 5

1. De wereld is van Hem vervuld,  
die 't kennen gaat te boven,  
wiens heerlijkheid ons is verhuld,  
in vonken licht verstoven.  
Geen mensenoog heeft Hem gezien  
wien elk zijn tempel bouwt, in wien  
onwetend wij geloven.

5. Ja, Hij is elk van ons nabij,  
hoe hemelhoog verheven;  
in Hem bestaan, bewegen wij,  
in Hem is heel ons leven.  
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:  
de mensen zijn van zijn geslacht,  
voorgoed met Hem verweven.

## **Afbeelding 3**

## **Wegzending en Zegen**