

## Liturgie zondag 25 juli 2021

**Lied voor de dienst:** 280:1, 4, 5

1. De vreugde voert ons naar dit huis  
waar 't woord aan ons geschiedt.  
God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied.

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat,  
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,  
uw naam, die mét ons gaat  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad.

### Welkom en mededelingen

**Intochtspsalm:** 100:1, 2, 3, 4

1. Juich Gode toe, bazuin en zing.  
Treed nader tot gij Hem omringt,  
gij aarde alom, zijn rijksdomein,  
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2. Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.  
Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt.'

3. Treed statig binnen door de poort.  
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.  
Hef hier voor God uw lofzang aan:  
Gebenedijd zijn grote naam.

4. Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

**Stil gebed - aanvangswoord - groet**

## **Kyrie-gebed - aansluitend Gloria-lied: 705:1, 2**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Ere zij aan God, de Vader,<br>ere zij aan God, de Zoon,<br>eer de heilige Geest, de Trooster,<br>de Drie-enige in zijn troon.<br>Halleluja, halleluja,<br>de Drie-enige in zijn troon! | 2. Ere zij aan Hem, wiens liefde<br>ons van alle smet bevrijdt,<br>eer zij Hem die ons gekroond heeft,<br>koningen in heerlijkheid.<br>Halleluja, halleluja,<br>ere zij het Lam gewijd. |
|---|---|

## **Gebed om verlichting met de Heilige Geest**

### **Kinderlied:**

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

**Schriftlezing:** Handelingen 12:1 t/m 7

**Lied:** 116:2, 3, 4

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel  
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,  
heb ik de naam des Heren aangeroepen  
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,  
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.  
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.  
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

4. O God, mijn God, die van de dood mij redt,  
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren  
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,  
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

### **Verkondiging**

**Thema:** Gebed verhoord, jawel, jawel, máár.....

**Lied:** 902:1, 5

1. Is God de Heer maar voor mij,  
wat zou mij tegen zijn?  
Ik roep: 'ach Here, hoor mij!'  
en wat mij kwelt wordt klein.  
Al heeft zich ook verheven  
de macht van hel en dood,  
ik heb voor heel mijn leven  
in God mijn bondgenoot.

5. Wat er mij ook gebeure,  
in eeuwigheid zijt Gij,  
en wat ter wereld, Here,  
zou scheiden U en mij?  
Al tonen zich verolgen  
de groten van de tijd,  
geen honger of vervolging,  
niets dat mij van U scheidt.

## **Dankzegging – voorbeden - stil gebed – Onze Vader**

**Slotlied:** 905:1, 3, 4

1. Wie zich door God alleen laat leiden,  
enkel van Hem zijn heil verwacht,  
weet Hem nabij, ook in de tijden  
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt,  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  
en leef uw leven opgewekt.  
Laat Gods genade u genoeg zijn,  
die voor u uit zijn sporen trekt.  
Hij is het zelf die ons voorziet;  
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat Hij altijd met ons gaat.

**Zegen - gezongen Amen**

**Orgelspel**