

Welkom en mededelingen

Lied: 145:1, 2

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wonderen die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen

Stilte, Bemoediging en groet

Gebed van inkeer – Lied: 887

1. Wees stil en weet: Ik ben uw God.

Wees stil en weet: Ik ben uw God.

Wees stil en weet: Ik ben uw God.

2. Ik ben het die u helen zal.

Ik ben het die u helen zal.

Ik ben het die u helen zal.

3. Op U vertrouw ik, goede God.

Op U vertrouw ik, goede God.

Op U vertrouw ik, goede God.

Loflied: 869:1

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

Gebed voor het openen van de bijbel

Kinderlied - Onder boven voor en achter
https://youtu.be/ZVv_BGe1uQ8

Kinderen gaan naar kinderdienst

Schriftlezing OT: Jeremia 29:10 – 14

Schriftlezing NT: Handelingen 20:17 – 32

Lied: 902:1, 2, 5

1. Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: 'ach Here, hoor mij!'
en wat mij kwelt wordt klein.
Al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.

2. De grond van mijn vertrouwen
is Christus, – in zijn bloed
is voor wie op Hem bouwen
Gods heil in overvloed.
Ik vind in eigen leven
niets lieflijks hier op aard;
wat Hij mij heeft gegeven
alleen is minnenswaard.

5. Wat er mij ook gebeure,
in eeuwigheid zijt Gij,
en wat ter wereld, Here,
zou scheiden U en mij?
Al tonen zich verbolgen
de groten van de tijd,
geen honger of vervolging,
niets dat mij van U scheidt.

Verkondiging

Orgelimprovisatie - God is getrouw, zijn plannen falen niet

Lied: 909 - Wat God doet dat is wel gedaan – Nederland zingt
<https://youtu.be/X5123kT7n4Q>

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: 913:1, 3, 4

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen