

Liturgie 9 mei 2021

## Orgelspel

### Welkom en mededelingen

**Aanvangslied:** 66: 1, 6, 7a

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,  
Gods glorieijke naam ter eer.  
Laat van alom Hem lof ontvangen.  
Geducht zijn uwe daden, Heer.  
Uw tegenstanders, diep gebogen,  
aanvaardden veinzend uw beleid.  
Heel de aarde moet uw naam  
verhogen,  
psalmzingen uwe majesteit.

7. De naam des Heren zij geprezen!  
Hij, die getrouw is en nabij,  
heeft mijn gebed niet afgewezen.  
De Heer is goed geweest voor mij.

### Stilte - Bemoediging - Groet

#### Inleiding

**Kyriegebed:** 756: 1 - 5

1. Laat komen, Heer, uw rijk,  
uw koninklijke dag,  
toon ons uw majesteit,  
Messias, uw gezag!

3. Dat land, het ons vanouds  
vertrouwde Kanaän,  
waar God zijn stad herbouwt;  
Sion, waar zijt ge dan?

5. Dat alle tirannie  
eens zal geleden zijn?  
O sabbat Gods! En zie,  
dan zal het vrede zijn!

6. Gij die God vreest, ik zal u spreken  
van al wat aan mij is geschied.  
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,  
of in mijn hart was reeds een lied.  
Zou God mij hebben willen horen,  
wanneer ik onrecht had beraamd?  
Maar Hij nam mijn gebed ter ore,  
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

2. Waar blijft het overlang  
beloofde land van God,  
waar liefde en lofgezing  
verdrijven leed en dood?

4. Zal ooit een dag bestaan  
dat oorlog, haat en nijd  
voorgoed zijn weggedaan,  
in deze wereldtijd?

**Gloria:** 838: 1, 4

1. O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

4. Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt  
met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.

**Kinderlied:** Als je geen liefde hebt voor elkaar

<https://www.youtube.com/watch?v=zXy7-utOrSs>

## Zondagsgebed

**OT lezing:** Jesaja 45: 15-19

**Lied:** 791: 1, 2, 3

1. Liefde, eenmaal uitgesproken  
als uw woord van het begin,  
liefde, wil ons overkomen  
als geheim en zegening.

2. Liefde, die ons hebt geschapen,  
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad.

**NT lezing:** Johannes.15: 9-17

**Lied:** 791: 4, 5, 6

4. Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven, –  
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. Liefde laat zich voluit schenken  
als de allerbeste wijn.  
Liefde blijft het feest gedenken  
waarop wij uw gasten zijn.

6. Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!

## Verkondiging

**Lied: 316**

1. Het woord dat u ten leven riep  
is niet te hoog, is niet te diep  
voor mensen die 't zo traag beamen.  
Het is een teken in uw hand,  
een licht dat in uw ogen brandt.  
Het roept u dag aan dag bij name.

2. Het is niet aan de overzij.  
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij  
de wijde oceaan bevaren,  
wie brengt van d' overkant der zee  
de schat der diepe wijsheid mee,  
die 's levens raadsel kan verklaren?

3. Het is ook in de hemel niet,  
hoe vaak gij ook naar boven ziet  
en droomt van bovenaardse streken.  
Wat gij ook in de sterren leest,  
alleen de Geest beroert de geest,  
alleen het woord kan 't hart  
toespreken.

4. Het woord van liefde, vrede en  
recht  
is in uw eigen mond gelegd,  
is in uw eigen hart geschreven.  
Rondom u klinkt de stem van God:  
vrijspraak, vertroosting en gebod,  
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

**Gebeden - Stil gebed - Onze Vader****Slotlied: 894: 1 - 3**

1. Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind,  
dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem – uw eigen kind.  
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed;  
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed.

2. Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed,  
niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet,  
dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij,  
Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij.

3. Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft  
maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft,  
dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind;  
dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind.

**Wegzending en zegen****Lied: 894: 4**

4. Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw woord genoeg;  
dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al droeg,  
dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang;  
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang.