

Liturgie 30 mei 2021

Lied voor de dienst: Look at the world - John Rutter

<https://www.youtube.com/watch?v=T4k8oVf9v78>

Welkom, mededelingen

Lied: 8:1, 2, 3

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Stil Gebed - Votum en Groet.

Kinderlied: Diep diep diep als de zee

<https://www.youtube.com/watch?v=cHGcd1JEOg>

Gebed om heelheid

Tien woorden

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Spreuken 8: 22 -31

Lied: 841

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vrucht dragen zal.

Lezing: Johannes 3: 1 - 16

Zang: Ere zij aan god de vader

<https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g&t=11s>

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 704: 1, 3

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Voorbeden - dankgebed - stil gebed - Onze Vader

Trinitatisgedicht

De vader

Begon met alles

Met alles uit niets

Wij zijn alles

In zijn ogen

Maar ook niets

Want groot is

De schepping

En klein zijn wij

Maar kostbaar in

Zijn ogen

Kostbaar genoeg

Om de Zoon te zenden

Omdat de mens in gebrokenheid

Verzande

Op zand gebouwde mensentorens

Van taalverwarring

Nu is er nodig als staand
Op steen Op rots
Op Jezus gebouwd
Wat luchtig is
En bewegend
En vloeiend De Geest

De Geest die inspireert
Die geeft
En die je brengt
Waarheen je
Moet gaan

Slotlied: 273:1, 2, 4

1. Loof God, die zegent al wat leeft,
der hem 'len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Zegen.