

Paasmorgen 2021

Opgestaan



Voorganger: Ds. Marco Schut
Organist: Johan Hoeve
Femke van Andel en Jan-Aart Ponstein

Voor de dienst

U zij de glorie met orgel en trompet

Welkom en mededelingen

De nieuwe paaskaars. Het licht wordt door ons begroet.

Voorganger:

Licht dat uit de doden,
uit de nacht verrijst,
vlam die niet te doven
naar de dag verwijst.

Ambtsdrager:

Kaars van God gegeven
Schitter in dit uur,
Christus wees ons leven,
wees ons vreugdevuur.

Voorganger:

Brandend van verlangen
toont Gij Gods gezicht;
liefde, onbevangen,
vrolijk levenslicht.

Ambtsdrager:

Kaars van God gegeven
Schitter in dit uur,
Christus wees ons leven,
wees ons vreugdevuur.

Lied: 118: 1, 9

<https://www.youtube.com/watch?v=8YMCAaErggE>

We worden stil voor God en spreken uit:

voorg: Vrede zij u allen

ambtsdrager voor allen: De wereld zij vrede!

voorg: Wij roepen God aan

ambtsdrager: De God die in Christus onder ons woont

voorg: Ja Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft
en in Christus onder ons mens is geworden

ambtsdrager: die ons mensen trouw is tot in eeuwigheid

voorg: die de verdrukten recht verschaft

ambtsdrager: die de hongerigen brood geeft

voorg: die de Geest zendt

**ambtsdrager: en wij worden herschapen in Zijn licht en Opstanding
Amen**

De 7 kaarsen worden aangestoken

Filmpje: met gedicht door 1 van onze kinderen

Gebed om heelheid en verlichting met de Heilige Geest

Lied: Jezus leeft in eeuwigheid

<https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM>

Lezing: Jesaja 25: 8 - 9 en 26: 2- 4

Lied: Gezang 210:1, 4 uit LB 1973

Gereciteerd door predikant - Instrumentaal couplet na eerste couplet

1. Sta op! - Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

4. Sta op! - Hij gaat al voor ons
uit, de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, -
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgedaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Lezing: Johannes 20

Lied: Daar juicht een toon

<https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw>

Preek

Lied: Opwekking 352

Orgelspel, predikant reciteert - Halleluja gespeeld door trompetten

1. Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!

Heilige dag na angst en vrees,
halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2. Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,

heeft verzoening ons bereid,
halleluja!

Nu is Hij der heemlen Heer,
halleluja!

Englen juublen Hem ter eer,
halleluja!

Gebed

Lied: Kijk omhoog

<https://www.youtube.com/watch?v=p3KWQ59CVS4>

Gedicht

Lied: 416

Predikant reciteert tekst – Trompet erbij na 2^e couplet

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Orgelspel na de dienst