

Liturgie 11 april 2021 - Beloken Pasen

DE VOORBEREIDING

orgelspel

Lied voor de dienst: Nlb 632

1. Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.

Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen

2. Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Welkom en Mededelingen

Psalm 81: 1 en 4

1. Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

4. God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Bemoediging en gebed van toenadering

Psalm 81: 9, 11, 12 en 14

9. Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.

12. Al wie u verdrukt
zal Ik af doen deinzen.
Ik verbreek het juk
dat uw schouders knelt,
en het ruw geweld
zal verering veinzen.

11. Ga niet van Mij heen,
volg Mij op mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan:
niemand houdt u tegen.

14. Keer terug tot Mij
Israël, gij trotse –
en de woestenij
zal weer bloeien gaan;
Ik geef most en graan,
honing uit de rotsen.

Kort woord over Beloken Pasen

Kyrië: gebed om ontferming over de nood van de wereld

Gloria en Lied 305

1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Paarskaars bekijken en kinderlied

DE DIENST VAN HET WOORD

Groet: Vrg.: De Heer zij met u
Allen: Ook met u zij de Heer

Gebed voor de opening van het Woord

Lezing: Jesaja 26: 1 – 13

Lied: Nlb 905: 1 en 4

1. Wie zich door God alleen laat
leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

4. Zing maar en bid, en ga Gods
wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Eerste deel van de overdenking
Orgelspel

Lezing: Johannes 20: 19, 24-31

Lied Nlb. 642: 1, 2 en 8

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

2. Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Tweede deel van de overdenking
Orgelspel

DE DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied Nlb 634

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen