

# Liturgie 21 februari 2021 - 1<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd, wat een plek!

## Afbeelding 1

Lied voor de dienst:

Heer die mij ziet <http://www.youtube.com/watch?v=oxHINji3eDs>

Mededelingen

Psalm 62: [http://www.youtube.com/watch?v=UBt\\_orHIW34](http://www.youtube.com/watch?v=UBt_orHIW34)

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, – op Hem toch kan ik  
bouwen.

Ik wankel niet, want Hij staat vast:  
mijn toevlucht, als het water wast,  
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

3. Mijn haters sloten zich aaneen  
met velen tegen mij alleen, –  
hoe zou mijn val hun hart  
verheugen!

Ze zijn vol valsheid en verraad,  
zij spreken heil, maar denken haat,  
hun lust en leven is de leugen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,  
mijn naam rust in de schutse Gods.

O volk, uw God laat u niet vallen.  
Als gij voor Hem uw hart uitstort,  
vertrouw dat gij gezegend wordt:  
God is een schuilplaats voor ons allen.

7. God stelde eens voor al zijn woord,  
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, –  
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.  
Maar ook dat Gij genadig zijt,  
o Here, die uw volk bevrijdt  
en elk vergeldt wat hij betracht heeft.

2. Hoe lang belaagt gij en hoe lang  
bedreigt ge mij met ondergang,  
die tot mijn onheil hebt besloten?  
Wat stormt gij aan met ruw  
geweld?

Gij zelf zijt als een muur die helt  
en haast aan stukken is gestoten.

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,  
Hij immers schenkt u altijd weer  
zijn heil, – op Hem toch kunt gij  
bouwen.

Wankel dan niet, want Hij staat vast,  
Hij is, ook als het onheil wast,  
uw rots, uw enige vertrouwen.

6. Zet nooit uw hart op geld of goed,  
zie toe dat gij geen onrecht doet,  
want alle macht is snel vervlogen.  
't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk,  
gij zijt een ademtocht gelijk,  
lucht, in een weegschaal afgewogen.

Stil gebed, votum en groet

We doven de 1<sup>e</sup> kaars op de eerste zondag  
Filmpje van één van onze kinderen

Belijden wij onze schuld  
Orgelspel  
De tien woorden samengevat  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: Ik ben nooit alleen  
<http://www.youtube.com/watch?v=TCTT544UrL4>

Lezing: Genesis 9: 8 – 17

Lied: Nlb 321: 1, 2, 3 en 7

1. Niet als een storm, als een vloed,  
niet als een bijl aan de wortel  
komen de woorden van God,  
niet als een schot in het hart.

2. Maar als een glimp van de zon,  
een groene twijg in de winter,  
dorstig en hard deze grond –  
zo is het koninkrijk Gods.

3. Stem die de stilte niet breekt,  
woord als een knecht in de wereld,  
naam zonder klank zonder macht,  
vreemdeling zonder geslacht.

7. Hier in dit stervend bestaan  
wordt Hij voor ons geloofwaardig,  
worden wij mensen van God,  
liefde op leven en dood.

Lezing: Marcus 1: 1 – 15

Pianospel (afbeelding 2)

Overdenking (afbeelding 3)

Gebed met het onze Vader

Lied: Nlb 767: 1, 2, 3 en 5

1. De toekomst van de Heer is daar  
en voor zijn voeten uit  
gaan vrede en rechtvaardigheid  
als bruidegom en bruid.

2. De trouw zal bloeien als een roos  
en zie, gerechtigheid  
zal uit de hemel moeiteloos  
neerdalen in de tijd.

3. Voorwaar, het heil is nu nabij,  
uw goedertierenheid.  
En vol verwachting zingen wij:  
God roept de vrede uit!

5. Want groot zijt Gij en daden  
groot  
zijn door uw hand gedaan;  
het graan ontkiemt ternauwernood,  
het sterft om op te staan.

Afbeelding 4

Zegen

Orgelspel (afbeelding 5)