

Liturgie 14 februari 2021

Afbeelding 1

Lied voor de dienst: orgelspel

Lied 864: 1, 2 en 5

1. Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2. God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

Welkom

Intochtslied: Nlb 328: 1 Here Jezus om uw woord

1. Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor U.
Wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem,
stem ons af op uw stem,
op uw stilte.

Stil gebed, votum en groet
Gebed om de Geest

Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar

Lezing: 2 Koningen 5: 9 - 17

Lied: sterk als de dood is de liefde. <https://youtu.be/osgyHt42D-4>

Lezing: Marcus 1: 39 – 45

Orgelspel

Overdenking (afbeelding 2)

Orgelspel met reciteren door predikant: Nlb 534 : 1, 2, 3 en 4

1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Gebeden afgesloten met het onze Vader

Ga nu heen in vrede

Zegen

Orgelspel (afbeelding 3)