

Liturgie 24 januari 2021 - Avondmaal

Lied voor de dienst: 763: 1, 2, 3, 4 - Orgelspel

1. Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

2. Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

3. En Hij maakt de hoogte
begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.

4. De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

Welkom en mededelingen

Lied: 66:1, 7 <https://www.youtube.com/watch?v=x-yS2pdROqg>

Stil gebed - Votum en groet

Schuldbelijdenis

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: Je mag er zijn

<https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E>

Lezen: 1 Samuel 3: 1 - 19

Lied: 823: 1, 2, 4 - Orgelspel

1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen
komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

4. Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

Lezen: Marcus 1: 14 - 20

Lied: 531:1, 2, 3 – Orgelspel

1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
“k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3. Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

Preek (afb. 2)

Lied: 25

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm-25-medley/POMS_EO_11385595

Nodiging avondmaal
Tafelgebed

Lied: Michael Smith: You are holy

<https://www.youtube.com/watch?v=QsYyuK1w3q0>

Lied: Heb dank o God van alle leven

<https://www.youtube.com/watch?v=ba5LIFx2MIE>

Dankgebed
Orgelspel als bezinning

Slotlied: 993:1, 2, 3

<https://www.youtube.com/watch?v=ZCYu9V6StWw>

(afb. 3)

Zegen

(afb. 4)