

## Liturgie zondag 10 januari 2021 – Eerste Dag

### **Lied voor de dienst:** 600:1, 2, 4, 5

1. Licht, ontloken aan het donker,  
licht, gebroken uit de steen,  
licht, waarachtig levensteken,  
werp uw waarheid om ons heen!

2. Licht, geschapen, uitgesproken,  
licht, dat straalt van Gods gelaat,  
licht uit licht, uit God geboren,  
groet ons als de dageraad!

4. Licht, verschenen uit den hoge,  
licht, gedompeld in de dood.  
licht, onstuitbaar, niet te doven,  
zeggen ons met morgenrood!

5. Licht, straal hier in onze ogen,  
licht, breek uit in duizendvoud,  
licht, kom ons met stralen tooien,  
ga ons voor van hand tot hand!

### **Welkom en mededelingen**

#### **Lied:** 108:1

1. Mijn hart is, Heer, in U gerust.  
Uw lof te zingen is mijn lust.  
Maak, harp en luit, de Here groot.  
Mijn lied begroet het morgenrood.  
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe  
onder de volken en ik doe  
in ieder land mijn psalm weerklinken,  
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

### **Moment van Stilte, Bemoediging en Groet**

#### **Lied:** 705:1

1. Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de heilige Geest, de Trooster,  
de Drie-enige in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-enige in zijn troon!

### **Roep om ontferming**

#### **Gebed**

**Lezing:** Jesaja 55:6-11

**Lied:** 489:1, 3

1. Komt ons in diepe nacht ter ore:  
de morgenster is opgegaan,  
een mensenkind voor ons geboren,  
'God zal ons redden' is zijn naam.  
Open uw hart, geloof uw ogen,  
vertrouw u toe aan wat gij ziet:  
hoe 't woord van God van also hoge  
hier menselijk aan ons geschiedt.

3. Zoals de zon komt met zijn zegen  
een bruidegom van licht en vuur,  
zo komt de koning van de vrede,  
voorgoed gekomen is zijn uur.  
Hij huwt de mensen aan elkander  
zijn liefde gaat van mond tot mond.  
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.  
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

**Lezing:** Marcus 1:1-11

*Voor de kinderen*

**Lied:** 524

1. Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,  
stroomt aller wereld water daarin samen.  
Noach en Mozes, Jona en Naäman  
moedigen U vanaf de oever aan.

2. Gij wilt niet als een onbeschreven blad  
veraf staan van ons volgekladderd leven;  
ons leven wordt U op het lijf geschreven,  
Gij stapt in onze dood als waterbad.

3. Dit is uw glorieuze ondergang;  
de niet te peilen afgrond van uw liefde  
houdt alle dreiging van de waterdiepte,  
het monster van de oervloed in bedwang.

4. Gij rijst uit onze dood en van omhoog  
klinkt er een stem: 'Mijn Zoon, mijn diepste vreugde'.  
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels  
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.

5. Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,  
in ons gedompeld, één van ons geworden,  
Gij roept de hele schepping tot de orde  
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.

## **Verkondiging**

**Lied:** 68:7

7. God zij geprezen met ontzag.  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
zijn naam is onze vrede.  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen.  
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de Here Here doet alleen  
ons aan de dood ontkomen.

## **Gebeden**

**Lied:** 315:1, 3

1. Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefde ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
werd kinderen geopenbaard.

3. Gemeente, aan wier aardse handen  
dit hemels woord is toevertrouwd,  
o draag het voort naar alle landen,  
vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen  
op mensengunst of -heerlijkheid?  
't Verwaait als gras en weidebloemen. –  
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

## **Zegen**