

Jongerdienst 17 januari 10.00 uur

Thema: Loop samen lichter

Lied voor de dienst: Opwekking 334
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)

kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heil'ge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)

staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 121

1. Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2. Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.

3. De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Stilgebed - votum en groet

Lied: Opwekking 697

Al wat ik ben, leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

(refrein)

Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent U alleen.

Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn vertroost U mij.
En ik vertrouw op wat U belooft,
uw woord staat vast voor eeuwig.

(refrein)

Ik aanbid U, ik aanbid u, Heer.) 4x
Ik vertrouw U, ik vertrouw op U.) 2x
(refrein)

Gebed om de Geest

Kinderlied: God kent jou vanaf het begin

(refrein)

God kent jou vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

(Couplet)

en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

Lezing OT: Exodus 3

Lied: Opwekking 715

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw
om de Levende God.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in Zijn heilige stad.

De Heer beveiligd ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Lezing NT: Matteüs 11: 25 - 30

Lied: Opwekking 789

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
(refrein)

Bridge 4x:

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid.
(refrein)

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans
om te zingen voor U.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn
in een duistere tent.

Wat houd ik van Uw huis!

(refrein)

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Preek/overdenking

Lied: Opwekking 407

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

(refrein)

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: -2x-
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

(refrein)

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

(refrein)

Gedicht voor onderweg: Wit licht - Jeroen van Koningsbrugge (filmpje)

Dankgebed – voorbede - stilgebed - Onze Vader

Lied: Opwekking 203

Ik wil U prijzen Heer, veel meer dan ik doe.)2x
Leren zien op U, leren luisteren naar U.
Ik wil U prijzen Heer.

Vogels in de lucht, zingen daar voor U,
bomen in het veld keren zich naar U.
Ik zing dit lied voor U, ik hef mijn handen op naar U, mijn Heer.
Ik wil U kennen Heer, ...
'k Wil van U houden Heer, ...
Ik wil U dienen Heer, ...
Ik wil U prijzen Heer, ...

Zending en Zegen