

Liturgie 27 december 2020

Afbeelding 1

Lied voor de dienst: Nlb 802: 1, 3 en 4

1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:

'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'

Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.

Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

3. Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.

4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Welkom en mededelingen

Zingen: Nlb 98: 1 en 2

1. Zing een nieuw lied voor God de
Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid
ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van on

Stil gebed, votum en groet
10 geboden (afbeelding 2)

Kinderfilmpje

<https://www.youtube.com/watch?v=aHM5TcGQUIE>

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Gebed om de Geest

Lezing: Jesaja 61: 10 – 62: 5

Zingen: Lied 176: 1, 2 en 3

1. Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luider stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.

2. Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe
naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donk're gloed,
o kleinood Gods dat flonk'ren moet
met glans die Hij zal schenken.

3. Zoals een maagd die wordt
gevraagd
is Sion opgetogen.
Zoals een bruid haar man verblijdt
zal zij de Heer verhogen.
Haar land zal niet verlaten zijn,
't zal bruiloft in haar straten zijn
en lente in haar hoven.

Lezing: Lucas 2: 25– 40

Uitleiding door Henk de Vries

Zingen: Lied 326: 1, 2, 4 en 6

1. Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!

2. Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak

4. Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht.

6. O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

Verkondiging (afbeelding 3, 4 en 5)

Lied: YouTube; https://nederlandzingt.eo.nl/lied/looft-hem-medley-binnen-uw-tempel-heer/POMS_EO_1519164

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied 438: 1, 3 en 4

1. God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.

3. Gij machtigen der aarde,
't is uit met Gods geduld,
zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen Hem verheffen,
die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan.

4. Gij armen en verdrukten,
wáár gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten
in deze boze tijd, –
houd moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw held ontvangen,
de vorst van uw verlangen,
met liederen zonder tal!

Afbeelding 6

Wegzending en Zegen en gezongen “amen”

Afbeelding 7