

Liturgie 29 november 2020 1^e advent

Lied voor de dienst: 463:1, 2, 3, 4, 5

1. Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

3. Herder, wil behoeden,
wie in 't duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

4. Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

5. Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

Welkom en mededelingen

De 1^e kaars brandt

Intochtslied: Psalm 24:1, 5

1. De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

5. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

Stil gebed - Votum en groet

Kyrie: Filmpje van Kierra Sheard;
<https://www.youtube.com/watch?v=ywnHrrZmOUk>

10 geboden: samengevat

Gebed om de geest

We horen twee coupletten van het adventslied door voorzangers



Lezing: Marcus 13:24 -37

Een verwerking van het verhaal - filmpje

Lied: 437:1, 3, 4, 5

1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.

Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

3. Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,
dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.

4. Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

5. Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneschijn,
laat ons niet in het donker zijn.

Preek (afb 3, 4, 5)

Lied: 462:1, 2, 3, 6

1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Slotlied: 452:1, 3

1. Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

3. O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

(afb 6)

Zending en zegen

(afb 7)