

## Liturgie 18 oktober 2020

### Lied voor de dienst: 213:1, 2

1. Morgenglans der eeuwigheid,  
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,  
stel ons deze ochtendtijd  
uwe heerlijkheid voor ogen,  
en verdrijf door uwe macht  
onze nacht!

2. Laat als milde morgendauw  
uw genade tot ons komen  
en de dorstige landouwer  
van ons leven overstromen,  
ja, verkwik ons door uw troost  
onverpoosd.

### Welkom en mededelingen

#### Lied: 108:1, 2

1. Mijn hart is, Heer, in U gerust.  
Uw lof te zingen is mijn lust.  
Maak, harp en luit, de Here groot.  
Mijn lied begroet het morgenrood.  
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe  
onder de volken en ik doe  
in ieder land mijn psalm weerklinken,  
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

2. Ja, hoger dan het hemels blauw  
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.  
Verhef u, dat uw aangezicht  
de hemel met zijn glans verlicht.  
Op aarde blinke uw heerlijkheid.  
Gord uw geliefden tot de strijd.  
Ten zege zij uw hand geheven,  
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

### Bemoediging en groet

#### Lied: 837:1

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –  
Meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

### Gebed van inkeer

**Lied:** 837:4

4. Koning, uw rijk is zo nabij -  
open mijn ogen en oren!  
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk menskind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen  
**Gebed om het licht van de heilige Geest;**

**Kinderlied:** <https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc> (God kent jou)

**Schriftlezing:** Exodus 33: 1 - 17

**Lied:** 422

1. Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt:  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.

**Overdenking:** Thema: 'God met ons – Hoe vanzelfsprekend!'

**Luisterlied:** Ik zal er zijn – Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg>

**Dankgebed en voorbeden – Stil gebed – onze Vader**

**Slotlied:** 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

**Zegen**