

Liturgie 11 oktober 2020

Afbeelding 1

Lied voor de dienst: Nlb 23C: 1, 2 en 4

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.

Afkondigingen

Zingen: Lied 130: 1 en 3

1. Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here red!

Groet en bemoediging
Drempelgebed
Gebed om de Geest

Kinderlied: Een hemels feest

<https://www.youtube.com/watch?v=-WsEmcFbcPE>

Samenvatting van de wet (afbeelding 2)

Zingen: Lied 111: 1 en 2

1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
de Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil
aanschouwen.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar

3. Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

2. Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig
gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

Lezing: Jesaja 25: 1 - 9

Zingen: Lied 747: 1 en 7

1. Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

7. Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

Lezing: Mattheus 22: 1 – 14

Zingen: Lied 385: 1, 2 en 3

1. De tafel van samen, de tafel is
gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is
gedekt.
't Geheim van het leven wordt zo
maar verstrekt.

2. Wij delen, wij delen gewoon het
dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het
dagelijks brood
en denken aan Jezus, zijn lijden,
zijn dood.

3. De tafel van samen, de tafel van
het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.

De tafel van samen, de tafel van
het goed,
daar vinden wij vrede, in
overvloed.

Overdenking (afbeelding 3, 4 en 5)

YouTube: [https://nederlandzingt.eo.nl/lied/de-dag-van-onze-vorst-brak-aan/POMS EO 1491093](https://nederlandzingt.eo.nl/lied/de-dag-van-onze-vorst-brak-aan/POMS_EO_1491093)

Gebeden afgesloten met gezamenlijk het onze Vader

Zingen: Slotlied 909: 1 en 2

1. Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming

Afbeelding 6 - Zegen – Afbeelding 7