

## Liturgie 27 september 2020

### **Luisterlied (Lied 84a)**

<https://www.youtube.com/watch?v=AplReosJdOs>

1. Wat hou ik van uw huis,  
Heer van de hemelse legers.  
Ik kan zo sterk verlangen naar  
de binnenpleinen van de Heer.  
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,  
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

2. Een vogel is er thuis,  
Heer van de hemelse legers.  
Een zwaluw voedt haar jongen op  
bij U onder de pannen, God.  
Wonen bij U is een zegen,  
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

3. Gelukkig wie naar U  
vol van verlangen op weg zijn,  
zelfs in het dorre bomendal  
zien zij een bron en regenval,  
gaan zij van zegen tot zegen,  
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

4. Ach hoor en kijk naar mij,  
Heer van de hemelse legers.  
Ja liever één dag dicht bij U.  
dan duizend dagen zonder U.  
Liever bij U aan de drempel  
dan binnen te zijn in een duistere tent.

5. De Heer beveiligd ons,  
eer en geluk zal Hij geven,  
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd  
aan mensen, eerlijk onderweg.  
Heer van de hemelse legers,  
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van uw huis.

### **Stil gebed, onze hulp en groet**

**Gebed om ontferming en gebed van verootmoediging**

**Genadeverkondiging**

**Leefregel**

### **Zingen: Lied 418: 1 en 2**

1. God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geweent.

2. Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, –  
vruchtbaar in de Heer.

### **Gebed om de Heilige Geest**

#### **Kinderlied; aansluitend kinderen naar de kindernevendienst**

### **Eerste lezing: Gedeelten uit Ruth 1**

#### **Zingen: Lied 42: 5 en 7**

5. Laat zijn trouw de dag verblijden  
en zijn lied de duisternis.  
Tot Hem roep ik in mijn lijden,  
die de God mijns levens is:  
Vaste grond van mijn bestaan,  
waarom ziet Gij mij niet aan?  
Moet ik onder 's vijands slagen  
thans dit somber rouwkleed dragen?

7. Hart, onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor de Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer:  
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  
altijd aan de dood ontheven.

### **Tweede lezing: gedeelten uit Ruth 2**

#### **Luisterlied (Genade zo oneindig groot)**

<https://www.youtube.com/watch?v=Misf6W4JnWo>

### **Overdenking**

### **Zingen: Lied 704: 1 en 2**

1. Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God  
moge ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven.  
Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd,  
is hier en overal  
een helper die bevrijdt.

### **Gebeden**

### **Zingen: Lied 913: 1 en 2**

1. Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!

### **Zegen**