

Liturgie 13 september - belijdenisdienst :

Lied voor de dienst: 993:1, 2, 3, 6

1. Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3. 't Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

Welkom en mededelingen

Intochtslied:139:1, 2

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Stil gebed - Votum en groet

Klein Gloria

Psalm 139 - Hans Bouma (afb. 2)

Lied: 139b

1. Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Gebed om de geest

Lezing: Romeinen 14: 5b - 12

Lied: 1008:1, 3

1. Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

3. Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Preek (afb. 3, 4, 5)

Lied: De kracht van uw liefde

<https://www.youtube.com/watch?v=g4ZrsHd-AM>

Belijdenis (afb. 6)

Inleidende woorden

Zegen

Belijdenis 51 - van Gosker (afb. 7)

3 kruisjes namens kerkenraad

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Slotlied: 413:1, 2

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

(afb. 8)

Zending en zegen

Bij uitgaan: Jeruzalem stad van Goud

<https://www.youtube.com/watch?v=ywDuQxH-Qtw>