

Jongerendienst 20 september 9.30

Marco Schut en band UP

*Thema: Weet jij mij beter dan ik*

**Lied voor de dienst:** Opwekking 574

We zijn hier bij elkaar  
om de Koning te ontmoeten.  
We zijn hier bij elkaar  
om te eren onze Heer.

We zijn hier bij elkaar  
om te vieren dat Hij goed is.  
En we prijzen en aanbidden Hem,  
Jezus, onze Heer!

Refrein:

Heer, U bent welkom, welkom,  
U bent welkom, grote koning.  
Wij heffen onze handen op  
naar de God van alle eeuwen.  
Heer, U bent welkom, welkom,  
U bent welkom, Zoon van God.  
Wij richten heel ons hart op U;  
U bent welkom in ons midden.

**Welkom en mededelingen**

**Nummer:** Ken je Mij

**Stilgebed - Votum en groet**

**Lied:** Opwekking 599

Nog voordat je bestond,  
kende Hij je naam.  
Hij zag je elk moment  
en telde elke traan.  
Omdat Hij van je hield,  
gaf Hij zijn eigen Zoon.  
Hij wacht alleen nog maar  
totdat je komt.

En wat je nu ook doet,  
zijn liefde blijft bestaan.  
Ook niets wat jij ooit deed,  
verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt,  
gaf Hij zijn eigen Zoon.  
En nu is alles klaar  
wanneer jij komt.

Refrein:

Kom tot de Vader,  
kom zoals je bent.  
Heel je hart, al je pijn  
is bij Hem bekend.  
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar  
wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet,  
zijn liefde blijft bestaan.  
Ook niets wat jij ooit deed,  
verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt,  
gaf Hij zijn eigen Zoon.  
En nu is alles klaar  
wanneer jij komt.

(Refrein 2x)

De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Hij wacht alleen nog maar  
totdat je komt.

### **Gebed om de Geest**

**Kinderlied:** God kent jou vanaf het begin

**Lezing OT:** 1 Samuel 16

**Lied:** Opwekking 697

Al wat ik ben,  
leg ik in uw hand,  
ik geef mijzelf volledig.  
Mijn leven rust  
in de palm van uw hand,  
ik ben van U voor eeuwig.

*Refrein*

Jezus, ik geloof in U.  
Jezus, ik vertrouw op U.  
En de reden dat ik leef,  
de reden dat ik zing,  
bent U alleen.

Zo wandel ik  
heel dicht aan uw zij,  
ook in mijn pijn  
vertroost U mij.  
En ik vertrouw  
op wat U belooft,  
uw woord staat vast  
voor eeuwig.

*Refrein*

Ik aanbid U, )  
ik aanbid u, Heer. ) 4x  
Ik vertrouw U, )  
ik vertrouw op U. ) 2x

*Refrein*

**Lezing NT:** Lucas 19

**Lied:** God only knows for King and Country

### **Preek/overdenking**

**Lied:** Opwekking 798

Wij zijn het volk van God,  
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.  
Een leven lang te gast,  
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.  
Het is een zegetocht  
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.

Maar kijk, wij lopen nog,  
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.  
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

*Refrein:*

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd  
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,  
nu geven wij niet op.  
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.  
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

**Dankgebed – voorbede - stilgebed – Onze Vader**

Band speelt het onze Vader - Opwekking 436

**Slotlied: NLB 416**

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**Zending en Zegenlied: Opwekking 710 – Sela**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan,  
zegen mij op de plek waar ik zal staan,  
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,  
o God, zegen mij alle dagen lang.

Vader maak mij tot een zegen,  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met Uw Geest, Heer,  
Jezus kom tot mij.  
Als de Bron van leven,  
die ontspringt diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven,  
zegen ons waar we hoop en liefde geven,  
zegen om de ander tot zegen te zijn!  
O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen,  
hier in de woestijn.  
Wachtend op Uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van Uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.  
( 2x hele couplet)

Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van Uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.