

Liturgie 26 juli 2020

DE VOORBEREIDING

Orgelspel

Lied voor de dienst: Lied 275: 1, 3 en 4

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.

Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.

Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.

Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Welkom en mededelingen

Bemoediging en gebed van toenadering (staande)

Zingen Nlb 92: 1 en 3

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

3. Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.

Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.

Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

Kyrië: gebed om ontferming over de nood van de wereld

Gloria

Kinderlied: Zoek eerst het koninkrijk van God

DE DIENST VAN HET WOORD

Groet: Voorg. : De Heer zij met u

Allen : Ook met u zij de Heer

Gebed voor de opening van het Woord

Bijbellezing: 1 Koningen 3: 5-12

Zingen: Nib 119: 49 en 50

49. Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

50. Ik hunker en ik hijg naar uw gebod.
Wend U tot mij, verleen mij uw genade.
Zo pleit ik op mijn recht als knecht van God.
Leid mij naar uw verbond op vaste paden.
Wend van mij druk en onrecht, keer mijn lot,
dan richt uw woord van dag tot dag mijn daden.

Bijbellezing: Matteüs 13: 44-52
You Tubelied: Verborgten rijkdom - Sela

Overdenking
Orgelspel

DE DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN.

Dankgebed - voorbeden – stil gebed - onze Vader
Zingen: Geroepen om te zingen Lied 222

1 Wij mensen blijven dromen dromen en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen, te vinden al misschien.

2 Wij dromen van de mensenrechten die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten, daar 't recht van liefde leeft.

3 Verdwenen zijn de dictaturen, gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren, God zelf zal bij ons zijn.

4 Wie in die dromen durft geloven voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven in blijde aarzeling.

5 En licht en sterk, vol zachte krachten die onverzettelijk zijn,
bevechten wij de kwade machten die niet te tellen zijn

6 Waar mensen putten uit de bronnen van droom als werk'lijkheid,
Daar is Gods toekomst al begonnen in onze levenstijd.

Zegen
Video Global Choir - BLESSING-