

Liturgie 2 augustus 2020

DE VOORBEREIDING

Pianospel

Lied voor de dienst: Lied 981

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Welkom en mededelingen

Zingen: Nlb 68 : 3 (staande)

3. O God, de wonderen die Gij deed,
toen Gij daar voor ons henen schreed!
De aarde werd bewogen.
Dit is de berg van uw verbond!
Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit den hoge.
Een regen van vrijgevigheid
hebt Gij uw erfdeel toebereid,
uw erfdeel dat versmachtte.
Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet:
Gij geeft ons nieuwe krachten.

Bemoediging en gebed van toenadering

Zingen Nlb68: 7 (hierna zitten)

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Kyrië: gebed om ontferming

Gloria: winnende lied van Israël, Eurovisie songfestival 1979

DE DIENST VAN HET WOORD

Groet: Voorg. : De Heer zij met u
Allen : Ook met u zij de Heer

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Bijbellezing: Psalm 78: 12-35

Zingen: Zingend geloven, Deel 1 Lied 1

- 1 Toen Israel geboren is en uit het huis der duisternis
geheven aan het levenslicht, toen is de nacht voorgoed gewicht.
- 2 De zee die hen bedolven had met al haar golven werd een pad,
waardoor zij gingen onverlet, van dood en onverlaat gered.
- 3 De vrijheid is een zandwoestijn, maar 's Heren hand zou met hen zijn
en het gesluerde gelaat waarmee Hij voor zijn naam in staat.
- 4 De wereld kent de tekens niet waarmee de Heer zijn vrede biedt:
de wolk waarin wij zijn gedoopt, het vuur dat voor zijn volk uitloopt,
- 5 hoe ons zijn hand het manna reikt en water uit de steenrots breekt,
die rots die met ons medegaat: Christus, een vaste toeverlaat.

1^e deel overdenking

Pianospel

Bijbellezing: Matteüs 14: 13-21

You Tube lied: Vijf broden en twee vissen, van Elly & Rikkert

2^e deel overdenking

YouTube: Gebed voor de werkdag Sela

DE DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN.

Gebeden; Dankgebed - voorbeden – stil gebed - onze Vader

Zingen: Lied 836

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

3. O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

Wegzending en zegen: Allen zeggen Amen

In plaats van orgelspel, Video Global Choir - BLESSING