

Liturgie zondag 12 juli 2020

Lied voor de dienst: 657:1, 2

1. Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

Welkom en mededelingen

Intochtspsalm: 65:1, 5

1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

5. Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

Stil gebed - aanvangswoord en groet

Verootmoedigingsgebed

Lied: 65:2

2. Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Wetslezing: HET NIEUWE NORMAAL

Gebed om verlichting

Kinderlied: Wat je zaait, zul je oogsten
<https://www.youtube.com/watch?v=uDnRNpIE4IY>

Schriftlezing: Mattheüs 13:1 - 9

Lied: 764:1, 2, 3, 4

1. Een zaaier ging uit om te zaaien,
hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien
waar niemand een spoor van vindt.
2. Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van tevoren
de weg van het zaad in de schoot.
3. Het wordt op de wegen vertreden,
het valt in een vruchteloos graf,
het sterft aan de doornen beneden,
de vogels van boven af.
4. De lage, de hoge gevaren
bedreigen het kiemende graan,
maar soms kan het openbaren
de zin van het aardse bestaan.

Tekstlezing: Mattheüs 13:18 - 23

Filmpje: You say van Lauren Daigle
<https://www.youtube.com/watch?v=oZvKJl1kK8g>

Verkondiging

Lied: LvdK 50:5

Bewaar mij, dat uw heilig woord
niet zij van mij vergeefs gehoord,
of valle op de harde grond,
of van de dorens zij doorwond,
of van de vogels in de lucht
belet te dragen goede vrucht

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: 841:1, 2

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeeft,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Zegen