

## **Liturgie 28 juni 2020**

### **Lied voor de dienst: Nlb 216**

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

### **Welkom en mededelingen**

#### **Zingen: Nlb 84:2**

2. Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  
Haar jongen zijn in veiligheid.  
Mij is een schuilplaats toebereid  
in het paleis van U, mijn koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof.

### **Moment van stilte – Bemoediging en Groet Roep om ontferming – Ruimte om te leven – Gloria**

#### **Zingen: Nlb 84:6**

6. Want God onze Heer die ons mild  
bestraalt als zon, beschermt als schild,  
zal in genade ons verhogen.  
Zijn hand onthoudt het goede niet  
aan wie oprecht Hem hulde biedt  
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.  
Heer, die het al in handen houdt,  
welzalig die op U vertrouwt.

## **Gebed**

### **Voor de kinderen**

#### **Lied 162:1 en 2**

1. In het begin lag de aarde verloren  
in het begin in de duisternis;  
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,  
't licht dat vandaag onze dag nog is.

6. In het begin riep God mensen tot leven,  
in het begin was het woord in hun mond.  
Wat was het goed om op aarde te wonen,  
wat was God blij dat de wereld bestond.

### **De Lezingen kort ingeleid**

#### **Bijbellezingen: Jeremia 29 : 1 en 4-7 en Matteüs 10: 34-42**

#### **Zingen: Nlb 867**

1. Loof overal, loof al wat adem  
heeft,  
loof God die leeft.  
Zo hoog de hemel niet  
of daarheen reikt het lied,  
de aarde niet zo wijd,  
of God wordt lof bereid.  
Loof overal, loof al wat adem heeft,  
loof God die leeft.

2. Loof overal, loof al wat adem  
heeft,  
loof God die leeft.  
De kerk zingt schoon en luid  
het lied dat niemand stuit,  
het hart is 't bovenal,  
dat eeuwig zingen zal.  
Loof overal, loof al wat adem heeft,  
loof God die leeft.

## **Verkondiging**

#### **Zingen: Nlb 315: 1 en 3**

1. Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefde ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
werd kinderen geopenbaard.

3. Gemeente, aan wier aardse handen  
dit hemels woord is toevertrouwd,  
o draag het voort naar alle landen,  
vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen  
op mensengunst of -heerlijkheid?  
't Verwaait als gras en weidebloemen. –  
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

## **Apostolische Geloofsbelijdenis**

### **Gebed**

### **Informatie bij de collecte**

#### **Zingen Nlb 981: 1, 2 en 5**

1. Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.

5. Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

### **Zegen**

### **Collecte**