

Zondag 21 juni - Jongerendienst Online

Thema: Wees tevreden?!

Lied: Opwekking 589

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs uw naam,
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

Refrein:

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs uw naam, ik prijs uw naam, ik prijs uw naam,
God van de eeuwigheid, God van de eeuwigheid, God van de eeuwigheid.

Welkom

Votum en groet

Lied: Welzalig de man – Sela
Welzalig de man die niet wandelt,
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft, op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Bijbeltekst: Exodus 34 : 27 - 35

Lied: No Longer Slaves – Opwekking 794
You navelt me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
'till all my fears are gone.

Chorus:

I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God.

From my mother's womb,
You have chosen me.
Love has called my name.
I've been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.
(Chorus 2x)

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God.

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God. (3x)
(Chorus 2x)

Bijbeltekst: Hebreeën 13 : 1 - 7

Overdenking

Lied: Opwekking 510

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.

Al wat binnen in mij is, verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil, is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.

Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.
Heer, doe uw wil in mij.

Gebeden

Zegenlied: Wat gaan we nu doen – Schrijvers voor gerechtigheid

Wat gaan we nu doen?
Al die mooie woorden,
alles wat we zingen-
menen we het nu echt?

Waar gaan we naartoe?
Doen we wat we hoorden?
Gaan we nu beginnen?
Doen we wat God zegt?

God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee.

Wat gaan we nu doen?
God geeft ons zijn zegen.
Jezus gaf zijn leven.
En wat geven wij?

Waar gaan we naartoe?
Durven we te leven?
Lijken wij op Jezus?
Doen we net als Hij?

God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee

Wat gaan we nu doen?
Al die mooie woorden,
alles wat we zingen-
menen we het nu echt?

Waar gaan we naartoe?
Doen we wat we hoorden?
Gaan we nu beginnen?
Doen we wat God zegt?

God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee

Zegen