



# **IN DE ICHTHUSKERK**

**Zangdienst 23 februari 2020**

Aanvang: 19.00 uur

**Thema:  
Een schat die verborgen lag,  
in een Akker**

Voorganger: ds. J.A.H. Jongkind uit Ermelo

Organist: Geurt Souman

Mmv. Chr. Mannenkoor Ailanthus uit Wezep

olv. Geurt Souman

**Voor de dienst zingen:** Lied 719:1, 3, 4 en Lied 49:1, 2 uit Hemelhoog

1. Eens zal op de grote morgen  
klinken het bazuingeschal,  
dan zal Jezus wederkomen  
als de Rechter van 't heelal.

*Refrein:*

Wie zal op de grote morgen  
buigen voor die majesteit?  
Wie zal op die grote morgen  
vluchten voor die heerlijkheid?

3. Eens zal op de grote morgen  
Jezus' macht worden erkend:  
dan zal ieder mens beseffen,  
dat Gods Woord geen leugens kent.

*Refrein:*

4. Eens zal op de grote morgen  
blank en bruin worden vereend;  
kleur of ras is niet belangrijk,  
maar Gods gunst aan ons verleend.

*Refrein:*

Lied 49

1. Heer u doorgrondt en kent mij:  
mijn zitten en mijn staan en u kent mijn gedachten,  
mijn liggen en mijn gaan  
De woorden van mijn mond o Heer,  
die zijn voor u bekend  
en waar ik ook naar toe zou gaan,  
ik weet dat U daar bent

*Refrein:*

HEER U bent altijd mij  
U legt uw handen op mij en U bent voor mij  
en naast mij en om mij heen.  
Heer U bent altijd bij mij U legt U handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen, elke dag.

2. Heer U doorgrondt en kent mij,  
want in de moeder schoot ben ik door U geweven;  
U bent oneindig groot.  
Ik dank U voor dit wonder Heer dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent

*Refrein:*

**Welkom en mededelingen**

**Intochtlied:** Lied 313:1 uit NLB

1. Een rijke schat van wijsheid  
schonk God ons in zijn woord.  
Heb moed, gij die op reis zijt,  
want daarmee kunt gij voort.  
Gods woord is ons een licht,  
en elk die in vertrouwen  
daarnaar zijn leven richt,  
die zal erin aanschouwen  
des Heren aangezicht.

**Votum en groet**

**Zingen voor gebed:** Lied 286:1, 2,3, 4 uit Hemelhoog

1. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U.  
Heel Uw werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U

2. Heer, ontferm U over ons, die schuldig voor U staan.  
U bent onze God en redder neem ons in Uw liefde aan

3. Vader, in dit uur der waarheid, keren w' ons tot U.  
O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

4. Vul ons met Uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer.  
Ieder zal Uw macht aanschouwen, dat wij Uw naam verhogen Heer.

**Gebed**

**Zang:** Chr. Mannenkoor Ailanthus

1. Op die dag - 2. Stil zijn - 3. Gebed

**Lezing:** Matheus 5:1 - 12

**Zingen:** Lied 313: 2 uit NLB

2. God opent hart en oren,  
opdat wij in geloof  
zijn roepstem zouden horen,  
voor and're stemmen doof.  
Gods woord gordt mensen aan,  
om zonder te versagen  
het smalle pad te gaan  
en stil het kruis te dragen  
achter hun Heiland aan.

## **Meditatie**

**Zingen:** Lied 313: 4 uit NLB

4. Maar wie op 't woord vertrouwen  
dat uitging uit Gods mond,  
die kunnen veilig bouwen,  
hun huis heeft vaste grond.  
Des Heren woord maakt vrij  
van dienst aan vreemde machten;  
in 't woord herkennen wij  
zijn plannen en gedachten.  
Het rijk is ons nabij!

**Iplv Geloofsbelijdenis zingen** (staande)

Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan,  
Want Hij is mijn Vader, die mij altijd bij zal staan.  
Zo zal Hij mij leiden in de strijd van het bestaan,  
Dit is mijn geloof in God.

*Refrein:* Glorie, glorie halleluja (3x)  
Dit is mijn geloof in God.

Ik geloof dat God voor mij zijn Zoon gegeven heeft,  
Die aan 't kruis voor al mijn schuld zo zwaar geleden heeft.  
Jezus Christus, die voor mij het Licht der wereld heet,  
Dat is mijn geloof in God.

*Refrein:*

Ik geloof dat God door Hem Zijn heil'ge Geest toen gaf,  
Dat die Geest mij zeggen zal wat 'k doen en laten mag.  
Dat ik daarom leven kan vandaag en alle dag,  
Dat is mijn geloof in God.

*Refrein:*

Ik geloof dat God voor mij niets wil dan dat ik leef,  
Hij wil vrede en geluk, geen haat en ook geen angst,  
Ik geloof dat Hij vandaag en altijd leven geeft,  
Dat is mijn geloof in God.

*Refrein:*

## **Gebed**

**Collectes:** 1. Diaconie – Missionair werk Binnenland 2. Kerk  
3. Deurcollecte

*Tijdens collecte zingen:* Lied 186b:1, 2 Evangelische Liedbundel  
en Lied 256:1, 2, 4 uit Joh. de Heer

1. Wees mijn leidsman, trouwe Here,  
voer mij, pelgrim, door de nacht.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
van wie 'k al mijn steun verwacht.  
Brood des hemels, brood des hemels,  
voed mij door uw heil'ge kracht,  
voed mij door uw heil'ge kracht!

2. Open uw kristalfonteinen,  
waar de heilstroom uit ontspringt.  
Laat uw wolkkolom verschijnen  
als mij moed en kracht ontzinkt.  
Doe mij reizen, doe mij reizen  
door uw trouwe zorg omringd,  
door uw trouwe zorg omringd.

Lied 256

1. Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,  
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,  
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,  
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

*Refrein:*

*Tel uw zegeningen één voor één.*

*Tel ze alle en vergeet er geen.*

*Tel ze alle, noem ze een voor een,*

*en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.*

2. Drukken s 'levens zorgen u soms zwaar ter neer  
Schijnt het kruis te zwaar u , zeg het aan de Heer  
Tel uw zegeningen , wil op Jezus zien,  
Dan zal t' harte zingen en de zorgen vlien

*Refrein:*

4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,  
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.  
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe,  
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

*Refrein:*

**Zang:** Chr. Mannenkoor Ailanthus

4. Psalm 42 - 2<sup>e</sup> couplet mag u mee zingen
5. Jezus alleen
6. Daar is kracht in het bloed

**Uittochtlied:** Lied 315:3 uit NLB

3. Gemeente, aan wier aardse handen  
dit hemels woord is toevertrouwd,  
o draag het voort naar alle landen,  
vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen  
op mensengunst of -heerlijkheid?  
't Verwaait als gras en weidebloemen. –  
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

**Zang Koor:** De rivier

**Zegen** (Amen 3x)

**Volgende Zangdienst: 29 maart 2020**  
**Thema: 'Let op je woorden'**  
**Voorganger: ds. M. Schut**  
**Organist: Jan Willem v.d. Maaten**  
**Mmv. Gospelkoor Colors of Faith olv. Eline**  
**v.d. Wouden uit Kampen**  
**Pianist: Jan van Engelen uit Zwolle**