

# Liturgie 12 januari 2020 Epifanie

## Afbeelding 1

### Lied voor de dienst: Nlb 348: 1, 3 en 4

1. Heer van uw kerk,  
Gij hebt het woord genomen  
en zegt ons: laat de kind'ren tot Mij komen,  
want hunner is het koninkrijk.

3. Reeds staat Gij klaar  
en komt ons vriend'lijk tegen,  
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,  
eer wij U zoeken zijt Gij daar.

4. Geef ons uw naam,  
de oude mens moet sterven,  
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven  
als Gij maar voor hem in wilt staan.

## Afkondigingen en mededelingen

### Zingen: Nlb 69: 1 en 4

1. Red mij, o God, het water stijgt en stijgt,  
ik heb geen vaste grond onder de voeten.  
Zal ik dan in het niet verzinken moeten,  
in het moeras des doods, waar alles zwijgt?  
Ik heb geroepen tot mijn stem 't begaf.  
Voortdurend heb ik naar U uitgekeken.  
Het diepe water wordt mij tot een graf,  
mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken.

4. Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed,  
hoor mij en kom mij met uw hulp te stade;  
ik smEEK U om een stonde van genade,  
ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet.  
Houd mij dan vast en wees mij toegedaan,  
antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers helpen.  
Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan,  
laat mij niet door het water overstelpen.

## Stil gebed

### Klein gloria

**Belijden van onze schuld met David zoals hij schrijft in Psalm 69: 1 - 8**

## **Gebed om verlichting met de heilige geest**

### **Kinderlied: Nlb 935: 1, 2 en 3**

1. Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur  
rondom ons leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft  
als jij je ogen sluit.

## **De kinderen gaan naar de nevendienst**

**Lezing: Psalm 69: 15 – 31**

**Muziek Cees ten Berge ensemble (afbeelding 2)**

**Lezing: Mattheus 3: 13 – 17**

### **Zingen: Nlb 524: 1, 2, 3 en 4**

1. Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,  
stroomt aller wereld water daarin samen.  
Noach en Mozes, Jona en Naäman  
moedigen U vanaf de oever aan.

2. Gij wilt niet als een onbeschreven blad  
veraf staan van ons volgekladderd leven;  
ons leven wordt U op het lijf geschreven,  
Gij stapt in onze dood als waterbad.

3. Dit is uw glorieuze ondergang;  
de niet te peilen afgrond van uw liefde  
houdt alle dreiging van de waterdiepte,  
het monster van de oervloed in bedwang.

4. Gij rijst uit onze dood en van omhoog  
klinkt er een stem: 'Mijn Zoon, mijn diepste vreugde'.  
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels  
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.

**Preek (afbeelding 3,4 en 5)**

**Muziek Cees ten Berge ensemble (afbeelding 6)**

## **Hans Bouma Psalm 114 gelezen**

### **Zingen: Nlb 114: 3 en 4**

3. Waarom, o zee, liet jij vluchtend ruim baan?  
Wat overkwam toch uw wateren, Jordaan,  
dat zij zich eensklaps scheidde?  
Gij trotse bergen, heuvels vast gegrond,  
waarom sprong jij als rammelen in het rond,  
als lammeren in de weide?

4. Beef dan, jij aarde, voor Israëls Heer,  
krimp voor zijn aanschijn en buig u terneer,  
laat u door God bedwingen  
die water wellen deed uit de woestijn  
en uit de harde steenrots een fontein  
van lavenis ontspringen.

### **Gebeden**

#### **Collecte (afbeelding 7)**

### **Zingen Nlb 359: 1 en 2**

1. Leven is gegeven  
door het water, nu gaat er  
ver boven ons geloven  
steeds een naam met ons mee.

2. Dopen is geloven  
dat een herder je verder  
bewaren zal en sparen,  
zo gaat God met jou mee.

### **Afbeelding8**

#### **Zegen met gezongen amen**

Afbeelding 9