

Liturgie 5 januari 2020

Afbeelding 1

Lied voor de dienst: Nlb 273: 1, 2 en 4

1. Loof God, die zegent al wat leeft,
der hem 'len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Afkondigingen en mededelingen

Zingen: Nlb 72: 1 en 4

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart

Stil gebed

Klein gloria

Zingen: Nlb 518: 1, 2 en 3

1. Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn koning en mijn bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk,
vriendelijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven.

2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria's zoon,
een hooggeboren koning.
O liele die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.
Gij zijt
altijd
hosianna,
hemels manna,
dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.

3. Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.

Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.

Aan U

blijft nu

heel mijn leven

weggegeven,

om te ontvangen

U, mijn liefde, mijn verlangen.

Gebed om verlichting met de heilige geest

Kinderlied: Alles is anders

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Jesaja 60: 1 – 6

Zingen: Nlb 459: 1, 2, 3 en 7

1. Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer, en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.

2. Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan.

3. Hij is geen schreeuwer in de straat,
geen holle klank, geen potentaat,
de roep van zijn verlossend woord
wordt in het verste land gehoord.

7. De vorst der vorsten is een knecht,
de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem
die 't hart is van Jeruzalem.

Lezing: Mattheus 2: 1 – 12

Zingen: Nlb 515: 1, 2, 3, 4 en 7

1. Een kind geboren te Betlehem,
te Betlehem!

Verheugd is nu Jeruzalem,

halleluja,

halleluja!

2. Wiens heerschappij geen einde kent,
geen einde kent,

Hij daalde neer om onze ellend'.

Halleluja, halleluja!

3. De koningen uit het Oostenland
het Oostenland,
vereerden Hem met offerand'.
Halleluja, halleluja!

4. Die knielden daar in ootmoed neer,
in ootmoed neer,
voor 't kleine kind, hun God en Heer.
Halleluja, halleluja!

7. Zo zinge al wat zingen mag,
wat zingen mag:
De Heer zij dank op deze dag.
Halleluja, halleluja!

Preek (afbeelding 2, 3 en 4)

Zingen: Nlb 526: 1, 2 en 3

1. Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.

2. Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

3. In Kana was de gloed geweken,
het vuur bedolven onder as;
toen zei de vlam in ieders beker
wie er de ware wijnstok was;
laat het nu uit de kruiken stromen,
de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in zijn uur gekomen,
de aarde aan zijn zijde vond!

Gebeden

Collecte (afbeelding 5)

Slotlied Nlb 802: 1, 4 en 6

1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

6. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'

Afbeelding 6

Zegen met gezongen amen