

**Liturgie kerstavonddienst 24 december 2019
Elburg Ichthus gemeente PKN**

**Voorgangers ds. Marco Schut en Majoor Johan van
Gooswilligen**

Afbeelding 1

21.45 Inleidende muziek organist

**Samenzang gezang 141
(liedboek 1973 Ik kniel aan uw kribbe neer.)**

Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

Te midden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Projectkoor zingt: Toen Hij kwam

1. Van ver kwamen wijzen en knielden bi Jezus.
Zij gaven hun schatten vol eerbied aan Hem.

Refrein: Zij zochten en vonden de Heiland der wereld.
Wie zoekt zal Hem vinden, het Kind in de stal.

2. Als u Hem ook gaat zoeken, dan zult u Hem vinden.
En stralende blijdschap zal uw deel dan zijn.

3. Wie wijs is en goed luistert, verstaat deze boodschap.
En zing met de eng'len tot eer van de Heer.

Woord van welkom (ouderling van dienst)

Samenzang 464 LdH liedboek NB 109

1 Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet, vervuld der zielen wensen, ziet, dat nieuw geboren Kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht, ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken bindt, die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind. Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden zonder teken van verstand, die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant. Ziet, hoe tere is de Here, die 't al draagt in zijne hand.

Uitgesproken door Truus van den Ende LdH

*De weg van ons leven gaat vaak door de nacht
woestijn en donk're dagen;
Wij mensen verliezen dikwijls de kracht
en durven die reis niet te wagen.*

*Zo wijd als de wereld zo oud is de droom
dat God aan 't licht zou komen;
zo ver als de tijd zo lang leeft de hoop,
profeten vertelden hun dromen.*

*Zij werden gezonden een stem in woestijn
om dwars door alle tijden
de mensen te vragen anders te zijn
en zo Hem de weg te bereiden.*

*Als wij ons bekeren, die oproep verstaan
het donker nu verdrijven
wordt Hij weer geboren, vindt het bestaan
Hij zal onder ons hier verblijven.*

*Zo is hij een spoor een vuur als een licht
dat ons de weg kan wijzen;
wij vinden een God met naam en gezicht
die ons door het duister wil leiden.
Cees Remmers*

Lied van samenzang op de melodie van Geen wiegje als rustplaats uit de bundel. Jij mijn adem

1. Wij lezen Gods wezen in 't kwetsbare licht.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
een kind dat zo weerloos als wankele vlam,
als lid op ons pad tot de wereld kwam.

2. Wij staan aan zijn kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de opgaande zon: dit
leven zal stralen, door de hemel bemind. Wij groeten de
liefde, gevat in dit kind.

3. De kracht van zijn liefde zal in de woestijn
ons doorgang verlenen, tot waterbron zijn.
Want liefde alleen brengt de hemel in zicht,
vernieuwt onze aarde in oorspronkelijk licht.

Uitgesproken gebed door Suzanne Pool

We proberen stil te worden, voor U Heer.
Want alleen door stilte kan deze nacht heilig worden.
Als het rumoer in onze oren en geest wat naar de
achtergrond verdwijnt.
Als er een serene rust over ons daalt, in een volle zaal,
die je zoekt deze nacht van de hoop. Een gevoel van
verbondenheid met bekenden en onbekenden, een
vertrouwen dat we allemaal vrede willen en daar iets
voor willen doen.
Heer, want we geloven dat we niet alleen zijn.
En daarom bidden we voor allen die zich alleen voelen,
verstikken in eenzaamheid.

Heer, want feest vieren doe je niet alleen, u nodigt
herders uit, u nodigt ons uit.
En daarom zijn we hier.

We bidden om een beetje licht, voldoende om elkaars
gezicht te herkennen als medemens, als broeder en
zuster.

Als medemens en mede-ontvangers van het Licht.
Amen.

Samenzang lied nlb 473: 1, 2 en 3 Er is een roos ontloken

1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Uitgesproken gebed Ciska Bruinsma LDH

Licht in onze ogen: dat we elkaar zullen zien zo goed als nieuw.

Licht in onze harten: dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten: dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen: dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang: dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar. Licht op onze wegen: dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken: dat we nergens het kleine vergeten, verdonkeremen. Licht op deze plaats, om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen met geloof in Hem die eens geroepen heeft:

"Ik ben het licht der wereld!"

Instrumentaal intermezzo door Stephan Koridon Afbeelding 2

Bijbellezing: Lucas 2:8-16 door Suzanne Pool

Samenzang: LdH liedboek 454 BTB 800

1 Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Betlehems stal, Hij, der schepselen Heer! Hij, der schepselen Heer!

2 Hulp'loos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd, leer me U danken daarvoor! Leer me U danken daarvoor!

3 Stille nacht, heilige nacht, vrede en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij de eer! Amen, Gode zij de eer!

Projectkoor: Volg die ster

1. Niet in een schitt'rend en prachtig paleis, niet in een villa begon Jezus' reis, maar in een beestestal. De Heer van het heelal bracht ons het licht, was Gods liefdesbewijs.

2. De herders hielden de wacht bij hun vee, hoorden het nieuws van shalom, van Gods vree: 'Ga naar het Christuskind bij wie je vreugde vindt, kniel voor Hem neer en aanbid Hem als Heer.'

3. Drie wijze magiërs kwamen van ver, volgden vertrouwend het licht van zijn ster; vonden Hem in de stal, de Heer van het heelal. Volg ook die ster en vind vrede bij God. Vrede bij God.

Overdenking: thema 'Hoe donker is de nacht'
Maj. Johan van Gooswilligen afbeelding 3

Moment van reflectie en bezinning
Afbeelding 4

Samenzang lied 503 LdH liedboek

op de melodie van lied 433 LdH liedboek Beethoven
Onze vreugd is het u te roemen

1. God en Heer van alle leven, die uit chaos orde schiep,
die uw licht ontstak in 't duister en de mens in aanzijn
riep, U, die d 'aarde, dor en doelloos, vormde tot één
kleurenpracht; leer ons dankbaar te genieten van wat U
ons toebedacht.

De duisternis in gedragen...

...Licht,
de duisternis in gedragen,
verdrijft niet alle duisternis,
maar vermindert wel haar macht.

...Liefde,
de duisternis in gedragen,
verdrijft niet alle haat,
maar tast wel haar tanden aan.

...Hoop,
de duisternis in gedragen,
verdrijft niet alle wanhoop,
maar ontmantelt haar wel.

2. U, zo heilig en verheven, die ons in het levend Woord,
tegemoetkomt als de Vader, die zijn kinderen kent en
hoort, zichtbaar bent U in uw daden van bevrijding,
goedheid, kracht; help ons hart en handen oop'nen voor
uw liefde, ied're dag.

...Vrede,

de duisternis in gedragen,
verdrijft niet alle oorlog,
maar zet wel een andere toon.

...Troost,

de duisternis in gedragen,
verdrijft niet alle verdriet,
maar verlicht het wel.

...Verbondenheid,

de duisternis in gedragen,
verdrijft niet alle eenzaamheid,
maar verlicht haar wel.

3. De belofte: “Ik ben met u” maakte U ten volle waar door uw Zoon aan ons te geven: Redder en Bemiddelaar! Hij die onder ons gewoond heeft, was in daden U gelijk; maak ons, naar zijn Geest en voorbeeld, tot een teken van uw rijk.

Dankgebed Ds. M. Schut

Kerstnachtcollecte doel PKN en Leger des Heils
Afbeelding 5

Bijdrage projectkoor: Ik wil uw licht verspreiden

1. Een duist'ere wereld met heel veel nood, enorme hebzucht, d' onverschilligheid is groot. Vertrouwde waarheid heeft afgedaan. We glijden af. Er is een wanhoop sfeer ontstaan. Is er een licht dat sterk genoeg nog schijnt, dat door die kracht iets van de duisternis verdwijnt?

Refrein: Ik wil uw licht verspreiden, Heer. Uw liefd' en
waarheid tonen meer en meer. Wakker die kleine vlam
nu in mij aan, zodat een helder licht de wereld in kan
gaan. Ik wil uw licht verspreiden Heer. Help mij.

2. Het licht blijft branden. Elk doet zijn deel. Talloze
vlammen vormen samen een geheel. 't Versterkt de
waarheid, dit samengaan. Er kan een wonderbaarlijk
licht hierdoor ontstaan. Het zet de duisternis om naar het
licht. Verlicht de weg waarop de mens moet zijn gericht.

Afbeelding 6

Zegen ds. M Schut

Slotlied: (NB 141)

Ere zij God, ere zij God in de hoge,
in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.

Vrede op aarde, (4 x)

in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen,
een welbehagen.

Ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Amen, Amen.

Uitleidende muziek organist

Afbeelding 7