



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 25 augustus 2019

Aanvang: 19.00 uur

Thema:

‘Ik heb je nodig’

Voorganger: ds. M. Schut

Organist: Jurjan Lipke

Mmv. Beert van Oene uit Wezep

Voor de dienst zingen: Lied 132:1, 4, 6 uit Joh. de Heer en Lied 32 uit Opwekking

1. Heer! ik hoor van rijke zegen.
Die Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van die milde regen.
Dropp'len vallen op mij neer:
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij.

4. Wil m', o Heiland, niet voorbij gaan
Doe mij leven U nabij;
Zie mij zuchtend aan Uw zij staan:
Roept Gij and'ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij;
Roept Gij and'ren, roep ook mij.

6. Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, Ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij.

Lied 32 - 2x zingen

Dit is de dag,
dit is de dag,
die de Heer ons geeft,
die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij,
weest daarom blij
en zingt verheugd
en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Lied 108:1

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maak, harp en luit, de Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken

Votum en groet

Zingen voor gebed: Lied 522:1,3,4. uit Joh de Heer

Couplet: Beert van Oene

Refrein: Allen

1. Zoals ik ben, kom 'k onbereid,
Uw bloed alleen is 't, waar 'k op pleit.
Gij biedt mij Uw gerechtigheid,
O Lam van God, ik kom!
O Lam van God, ik kom!

3. Zoals ik ben, nog onbekeerd,
Wacht 'k niet, tot ik wat heb geleerd;
Uw liefde heeft mij zo begeerd:
O Lam van God, ik kom!
O Lam van God, ik kom!

4. Zoals ik ben, kom 'k onbevreesd,
Daar men in 't Evangelie leest;
Dat Gij zelfs ongeloof geneest;
O Lam van God, ik kom!
O Lam van God, ik kom

Gebed

Zang: Beert van Oene

1. Jezus roept hier mensen samen
2. Heer U kent mijn hart
3. Elk uur elk ogenblik

Lezing: Mattheus15: 21 - 31

Zingen: Lied 727:1. 2

1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

Meditatie

Zingen: Lied 727: 8, 10

8. Maar een oneindig gloriejker dag
staat nog te wachten als op uw gezag
heel 't heir der heiligen tot U naderen mag.
Halleluja, halleluja!

10. Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
Halleluja, halleluja!

Iplv Geloofsbelijdenis zingen (staande)

Melodie - Gezang 476

Wij geloven dat het leven goed wordt,
Waar het kwaad ook overwint,
Wij geloven in de grote Toekomst,
Tegen beter weten in.
GOD is trouw aan wat hij heeft geschapen,
Onvermoeibaar zegent hij de aarde,
Lijkt dit leven tevergeefs,
Niet te keren is zijn feest!

Wij geloven in duurzaam leven,
Onaantastbaar voor de dood
Wij geloven in de HERE Jezus,
Die voorgoed het graf ontsloot
Hij geeft ons een plaats op deze aarde,
Alles heeft een ongekende waarde,
Vreugde krijgt de overhand.
Jezus staat aan onze kant.!

Gebed

Collectes: 1. Diaconie – Voedselbank Elburg 2. Kerk 3. Deurcollecte
Tijdens collecte zingen: Lied 294:1, 2, 3 uit Hemelhoog en 366 uit Opwekking

Lied 294

1. Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede,
Een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede,
Een rivier vol van vrede in mijn hart.

2. Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap
en fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap
In mijn hart

3. Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus
In mijn hart

Lied 366

1. Kroon Hem met gouden kroon, het lam op zijnen troon !
Hoor hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak ! mijn ziel en zing van Hem, die voor u stierf,
En prijs Hem in all' eeuwig-heen, die 't heil voor u verwierf.

2. Kroon Hem, der liefde Heer. Aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal wat Hij voor 't mensdom deed.
De engelen om Gods troon, all' overheid en macht,
Zij buigen dienend zich terneer voor zulke wond're pracht.

3. Kroon hem, de Vredevorst ! wiens macht eens heersen zal,
Van pool tot pool, van zee tot zee. 't klinkt over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt, en vrede heerst alom,
Wordt d' aarde weer een paradijs, Kom, Here Jezus Kom.

Zang: Beert van Oene

4. Op reis naar de toekomst
5. De haven van rust
6. Zing met ons mee uit alle macht

Uittochtlied: Lied 392:1 t/m 4 uit OLB

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij ?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij ?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Zegen (Amen 3x)

Volgende Zangdienst: 29 september 2019
Voorganger: ds. M. van Doorne uit 't Harde
Organist: Jan Willem van der Maaten
Mmv. Kerkkoor Zingend Getuigen uit Kampen