

## **Liturgie 4 augustus 2019**

### **Lied voor de dienst: Nlb 275**

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.

Gij zijt gestadig met ons bezig,  
onder uw vleugels rusten wij.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.

Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
waar ook ter wereld mensen zijn.

Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,  
niet hoog en breed van ons vandaan.

Gij zijt zo mens'lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt.

Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd.

### **Welkom en mededelingen**

#### **Zingen: Nlb 27: 1**

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!

Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de Heer die mij behouden zal!

### **Bemoediging en gebed van toenadering**

#### **Zingen: Nlb 27: 4**

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,  
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden

die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'.

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,

ik smacht naar 't uur dat Gij u openbaart!

Kyrië: Gebed tot God om ontferming over de nood in de wereld

**Zingen: Gloria** Nlb 305

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht / vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!

Gebed voor de opening van het Woord

**Kinderlied**

Kinderen gaan naar de nevendienst

**Lezing:** Prediker 2 : 1 - 11

**Zingen:** Nlb 797 1, 6, 7 en 8

1. Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig  
is der mensen leven!  
Zoals nevelen verschijnen,  
zoals nevelen verdwijnen,  
zo zal ook de mens verkwijnen.

6. Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig  
zijn der mensen schatten!  
Vuur en vlam kan ze verteren,  
en de vloed is niet te weren, –  
alles zal tot niets verkeren.

7. Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig  
is der mensen glorie!  
Die in hoogheid zijn gezeten  
en met God zich durven meten,  
in de dood zijn zij vergeten.

8. Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig  
is der mensen wezen!  
Al ons doen en al ons streven,  
heel de wereld duurt maar even.  
Wie God vreest zal eeuwig leven.

**Overdenking (eerste deel)**

**Zingen:** Nlb 49: 1, 3 en 5

1. Bewoners van de wijde wereld, hoort.  
Luistert, gij volken alle, naar mijn woord.  
Kinderen der mensen, edel of gering,  
rijken en armen, hoort naar wat ik zing.  
Wijs is het woord, dat u mijn mond onthult,  
helder het inzicht dat mijn hart vervult.  
een spreuk verneemt mijn oor, ik grijp de snaren.  
Mijn lier zal u een raadsel openbaren.

3. Bij 't sterven baat geen geld of overleg:  
wijzen en dwazen gaan dezelfde weg.  
Elk raakt aan anderen eens zijn schatten kwijt,  
al droomt hij zich een aardse eeuwigheid.  
Al denkt hij ook: mijn huis houdt altijd stand,  
voorgoed verbond mijn naam zich met dit land,  
de mens, wat hij aan pronk zich mag verwerven,  
zal eenmaal als de stomme beesten sterven.

5. Maar God geeft voor mijn leven 't onderpand,  
Hij redt mij uit het graf met eigen hand.  
Vrees niet, wanneer een rijke zich verrijkt  
en in zijn huis met al zijn schatten prijkt.  
Eens daalt berooid hij in het donker af,  
geen penning neemt hij met zich mee in 't graf.  
Hij moet het al op aarde achterlaten.  
Zijn heerlijkheid zal in de dood niet baten.

**Lezing:** Lucas 12: 13 - 21

**Zingen:** Nlb 718

1. God, die leven  
hebt gegeven  
in der aarde schoot,  
alle vrucht der velden  
moeten we U vergelden, -  
dank voor 't dagelijks brood.

2. Niet voor schuren,  
die niet duren,  
gaf Gij vruchtbaarheid,  
maar opdat op aarde,  
in uw goede gaarde,  
niemand honger lijdt.

3. Maar wij rijken,  
ach, wij blijken  
hard en onverstoord.  
Open onze oren,  
Heer, opdat wij horen  
't roepen aan de poort.

4. Wil dan geven,  
dat ons leven  
zelf ook vruchtbaar zij.  
Laat in goede daden  
't woord van uw genade  
opgaan, sterk en vrij.

**Overdenking ( tweede deel)**  
**Orgelspel**

## **Gebeden**

### **Collecte**

#### **Zingen: Nlb 837**

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –  
Meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

3. Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen.  
Als onze hand uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen?  
Twijfel of hoogmoed, onverstand –  
neem ons, uw mensen, bij de hand.  
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:  
laten wij anderen bloeden,  
geven wij pijn en angsten door -  
neem ons dan onder uw hoede.  
Spreek uw genezend woord vol macht,  
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede.

4. Koning, uw rijk is zo nabij -  
open mijn ogen en oren!  
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.

#### **Zegen met gezongen Amen**