

Liturgie 11 augustus 2019

Afbeelding 1

Lied voor de dienst: Nlb 836: 1, 2, 3 en 4

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.

Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

3. O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

Welkom en mededelingen

Zingen: Nlb 33: 1 en 2

1. Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.

Word'als nooit tevoren
door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!

Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrumpet.

2. Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hem'len hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Stil gebed

Klein gloria

Zingen: GotZ 61

1. God vol vergeven, wees ons genadig: (a)
Zie hoe wij leven ver van uw licht.
God vol meedogen, zie hoe wij dwalen
houd onze ogen op U gericht.

2. Wij zijn vergeten op wie wij lijken, (m)
naar wie wij heten sinds onze doop.
Wij zijn verloren wat zij bezaten
sinds wij herboren leefden van hoop.

3. U, onze morgen, houd U niet langer(v)
voor ons verborgen: keer bij ons weer.
Wees in ons midden met uw genade,
leer ons weer bidden tot U als Heer.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn
Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Jesaja 65 : 17 – 25

Zingen: Nlb: 825 1, 4, en 6

1. De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

6. Hij die ons ver is en verwant,
hoe kan Hij zijn aanbeden
in enig beeld, door mensenhand
uit steen of hout gesneden?
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep,
kan Hem bevatten die ons riep
om Hem te kennen, – heden.

Lezing: Lucas 12: 32 – 40

Zingen: Nlb 704: 1, 2 en 3

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Preek (afbeelding 2, 3 en 4)

Instrumentaal intermezzo (afbeelding 5)

Zingen: Nlb 840: 1, 2 en 3

1. Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom –
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt 'kom' en ik kom.

2. O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3. Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Gebeden

Collectes

Slotzang: Nlb 747: 1, 2 en 5

1. Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

2. Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

5. Ja, Hij zal ons geleiden
in 't schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

Afbeelding 6

Zegen met gezongen "Amen"

Afbeelding 7