

Liturgie 1 september 2019

Afbeelding 1

Lied voor de dienst: Nlb 981: 1, 2, 3 en 4

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Welkom en mededelingen

Zingen: Nlb 146c: 1 en 2

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
zij keren eens tot de aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wankelen in hun waan, –
roepen wij dan de Here aan.
Halleluja! Halleluja!

Stil gebed – Votum en groet

**voor de kinderen weggaan; Ik ben aan het begin
Kinderen gaan naar de nevendienst**

Gebed om de Geest

1^e Lezing: Deuteronomium 24: 17 - 22

Zingen/luisteren - aan Uw voeten Heer

2^e Lezing: Lucas 14: 1 en 7 – 14

Zingen: Nlb 991: 1, 2, 3 en 4

1. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

3. Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzeggd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

2. God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

4. Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

Preek (afbeelding 2,3 en 4)

Zingen: Nlb 993: 1, 2, 3, 4, 6 en 7

1. Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

3. 't Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

4. om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee

Gebeden

**We gaan druiven en matzes delen, in stille vormen we twee kringen.
(afbeelding 5**

Tijdens het delen: trinity ik wens jou

Zingen: Evangelische liedbundel 398: 1, 2 en 3

(a)

1. Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven

wat een ander jou misdoet
Refrein;
Open uw oren om te horen
Open uw hart voor alleman

(v)
2 Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.

(m) refrein
Open uw oren om te horen
open uw hart voor alleman.

(a)
3 Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.
refrein
Open uw oren om te horen
open uw hart voor alleman.

Gedicht Diny Beijersbergen (afbeelding 6)

Collectes

Slotlied: Nlb 413

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

3. Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Afbeelding 7

Zegen met gezongen amen

Afbeelding 8