



# **IN DE ICHTHUSKERK**

**Zangdienst 30 juni 2019**

Aanvang:19.00 uur

**Thema:**

**‘Nooit meer alleen’**

Voorganger: ds. M. van Doorne uit `t Harde

Organist: Jan Willem van der Maaten

Mmv His Reflection uit Hoge Enk olv Edith Post

**Voor de dienst zingen:** Lied 185:1, 2, 4 en lied 125:1, 2, 3 uit Evangelische Liedbundel

1. Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.  
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.  
Houd mij in evenwicht,  
dat 'k voor uw aangezicht  
wandel in 't volle licht, leer mij uw weg.

2. Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij uw weg.  
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg.  
Help mij in vreugd en pijn,  
noodweer of zonnenschijn  
steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg.

4. Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.  
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.  
Hoe sterk ook satans macht,  
Jezus geeft licht en kracht  
ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.

Lied 125

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,  
die vol ontferming ieder troost  
en alle schuld vergeeft,  
die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

*Refrein:*

Hem zij de glorie, want Hij die overwon  
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.  
Halleluja, geprezen zij het Lam,  
dat de schuld der wereld op zich nam.

2. Verdreven is de schaduw van de nacht,  
en wie Hem wil aanvaarden  
wordt eens veilig thuisgebracht.  
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

*Refrein:*

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,  
dat uitstraalt van het kruis.  
Dat eens voor ons werd opgericht;  
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

*Refrein:*

## **Welkom en mededelingen**

**Intochtlied:** Gezang 242:6 uit OLB

Vul aan wat ons ontbreekt,  
want stukwerk is ons pogen.  
En wat ons afleidt van  
de vrede uit den hoge,  
laat dat, verheven licht,  
in vuur en wind vergaan.  
Houdt Gij ons staande door  
het wonder van Gods naam.

## **Votum en groet**

**Zingen voor gebed:** Lied 241:1 uit Evangelische Liedbundel

Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,  
en kniel nu voor Hem neer,  
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.

## **Gebed**

**Zang:** His Reflection

**Lezing:** Johannes 14:15 - 26

**Zingen:** Gezang 234:1 uit OLB

Al heeft Hij ons verlaten,  
Hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen,  
een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind.

## **Meditatie**

**Zingen:** Gezang 234: 2 uit OLB

Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid

**Iplv Geloofsbelijdenis zingen** (staande)

Melodie - Wat de toekomst brengen moge

1. Ik geloof in God de Vader,  
groot in wijsheid en in macht,  
die de hemel en de aarde  
door zijn woord heeft voortgebracht,  
die de mens als kroon van de schepping  
naar zijn beeld geschapen heeft  
en nog in zijn grote liefde  
alles draagt en aanzien geeft.

2. Ik geloof in Jezus Christus  
's Vaders ééngelboren Zoon,  
mens geworden om ons mensen  
lijdend onze smaad en hoon;  
die gestorven aan de zonde  
opstond ter rechtvaardiging  
en ten hemel is gevaren  
waar Hij alle macht ontving.

3. Ik geloof de Heilige Geest,  
Die God als Gids gegeven heeft  
en een kerk die in alle tijden  
enkel op zijn adem leeft.  
Ik geloof de schuldvergeving  
en ook de herrijzenis.  
Ik geloof een eeuwig leven,  
dat in God geborgen is.

**Gebed**

**Collectes:** 1. Diaconie - EBC 2. Kerk 3. Deurcollecte

*Tijdens collecte zingen:* Lied 556:1, 3, 5 en Lied 458:1, 3, 4. uit Joh. de Heer

1. Nooit zag 'k een Vriend, die zo trouw was als Jezus.

Neen, nooit één! Neen, nooit één!

Hij toch heeft al mijne smarten genezen,

Hij alleen! Hij alleen!

*Refrein:*

O, kiest Hem als uw Vriend nog heden,

Hij zendt u nimmer troost 'loos heen;

Nooit zag' k een Vriend, die zo trouw was als Jezus,

Neen, nooit één! Neen. nooit één!

3. Niemand als Hij is zo dicht aan uw zijde,

Neen, niet één! Neen, niet één!

Hij kan uit elke verzoeking bevrijden.

Hij alleen! Hij alleen!

*Refrein:*

5. Nooit schoner gift is de wereld gegeven!

Neen, nooit één! Neen, nooit één!

Jezus, de Weg, en de Waarheid en 't Leven,

Hij alleen! Hij alleen!

*Refrein:*

Lied 458

1. Neem de wereld, geef mij Jezus.

Wereldvreugd' gaat ras voorbij,

Maar de liefde van mijn Heiland,

Blijft voor eeuwig rijk en vrij.

*Refrein:*

O! de hoogt' en lengt' en diepte

Van Zijn liefde zonder peil!

O! de volheid van verlossing,

Onderpand van 't eeuwig heil.

3. Neem de wereld, geef mij Jezus,

Want in Hem heb 'k eeuwig licht,

En op 's levens weg met Jezus,

Blijft geen duisternis in 't zicht

*Refrein:*

4. Neem de wereld, geef mij Jezus,  
'k Weet, Hij stierf voor mij aan 't kruis;  
'k Dank Hem hier en ook voor eeuwig.  
Als 'k Hem zie in 't Vaderhuis.  
*Refrein*

**Zang:** His Reflection

**Uittochtlid:** Gezang 249:1,2,3 uit OLB

1. Wij leven van de wind  
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult  
waar knieën zijn gebogen,  
die doordringt in het hart,  
in de verborgen hof,  
en uitbreekt in een lied  
en opstijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur  
dat neerstrijkt op de hoofden,  
de vonk die overspringt  
op allen die geloven.  
Vuurvogel van de vloed,  
duif boven de Jordaan,  
versterk in ons de gloed,  
wakker het feestvuur aan.

3. Wij teren op het woord,  
het brood van God gegeven,  
dat mededeelzaam is  
en kracht geeft en nieuw leven.  
Dus zegt en zingt het voort,  
geeft uit met gulle hand  
dit manna voor elk hart,  
dit voedsel voor elk land.

**Zegen** (Amen 3x)

**De volgende Zangdienst is op 25 augustus 2019  
Voorganger: ds. M. Schut**