

## Liturgie zondag 30-6-2019

### Lied voor de dienst: 216

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

### Welkom en mededelingen

#### Intochtslied: 146c:1, 4 en 7

1. Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Israëls God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

4. Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,  
die al wat is tot aanzijn riep,  
de enige God die zijn macht openbaarde, –  
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.  
Hij, die het al heeft in zijn hand,  
houdt ook ons zwak geloof in stand.  
Halleluja! Halleluja!

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en heilige Geest!  
Halleluja! Halleluja!

## **Stil gebed, votum en groet**

### **Gebed van verootmoediging**

**Zingen:** 221:1 en 3

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

### **Genadeverkondiging**

#### **Gebed om de bijstand met de Geest**

**Zingen:** Kinderlied

*Kinderen gaan naar de nevendienst*

**Lezing:** I Koningen 19:1-3a; 8b-21 (NBV 2004)

**Zingen:** 886

Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.

Abba, Father, let me be  
yours and yours alone.  
May my will forever be  
evermore your own.  
Never let my heart grow cold.  
Never let me go.  
Abba, Father, let me be  
yours and yours alone.

**Lezing:** Lucas 9: 51-62

**Zingen:** 837: 2, 3 en 4

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:  
laten wij anderen bloeden,  
geven wij pijn en angsten door -  
neem ons dan onder uw hoede.  
Spreek uw genezend woord vol macht,  
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede.

3. Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen.  
Als onze hand uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen?  
Twijfel of hoogmoed, onverstand –  
neem ons, uw mensen, bij de hand.  
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4. Koning, uw rijk is zo nabij -  
open mijn ogen en oren!  
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk menskind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.

**Preek:** 'Navolging'

**Zingen:** 799: 2, 3 en 5

2. Het zal ons niet berouwen  
de smalle weg te gaan.  
Hij riep ons, de getrouwe,  
en Hij ging zelf vooraan.  
Kom en vertrouw op Hem  
die u is voorgetogen  
en richt uw hart en ogen  
vast op Jeruzalem.

3. Maar reist gij op uw wijze,  
dan reist gij nog niet goed.  
De rechte pelgrimsreize  
is tegen vlees en bloed.  
Hoe zou gij zonder pijn  
uw oude mens verlaten?  
Geen medicijn kan baten:  
er moet gestorven zijn.

5. Kom, laat ons voortgaan kinderen!  
De Vader staat ons bij.  
Zou soms de last ons hinderen,  
Hij gaat aan onze zij.  
Ja, Hij bemoedigt ons  
en zendt in de verschrikking  
zijn zon tot een verkwikking:  
Hij maakt het goed met ons!

*Kinderen komen terug*

## **Gebed**

## **Collectes**

### **Slotlied: 425**

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

## **Zegen**