

Liturgie 2 juni 2019

Afbeelding 1

Lied voor de dienst: Nlb 218: 1, 2, 3 en 4

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Welkom en mededelingen

Zingen: Nlb 31: 1 en 4

1. Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

4. In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

Stil gebed – Votum en groet

Klein gloria zingen

Gebed om heelheid

Zingen: Nlb 139: 1, 2 en 3

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
Hoe kan ik uw geheim doorgronden?

De tien woorden (afbeelding 2)

Kinderlied Nlb: 935: 1, 2 en 3

1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom ons leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed om de geest

Lezing: 1 Samuel 12: 19-24

Zingen: Nlb 866: 1 en 2

1. Zolang als ik op aarde leven zal
mijn koning groot ik ere geven zal,
met woord, met daad, met juichen en gezang.
Hij heeft mij uitgetogen van de val,
geschreven in zijn uitverkoren tal,
dies mijne ziel Hem spelet lof en dank.
Zijn bitter lijden / doet mij verblijden.
Zijn hart is mijn, / het mijn is zijn.
Treurigheid wijke, / vrolijkheid blijke,
want Jezus wil, / want Jezus wil mijn Heiland zijn.

2. Als mijn gemoed Hem biddet met aandacht,
als mijne tong Hem prijzet dag en nacht,
als ik Hem dien als zijn gehoorzaam kind,
de wereld boos mij spottet en belacht,
maar wederom ik harer niet en acht,
al hare trots die schrijf ik in de wind.
Hoe Hij het voeget, / mij wel genoeget.
Hij maket al / na zijn geval.
Hij is de beste, / de eerst' en de leste,
die ik bemin, / die ik bemin en minnen zal.

Lezing: Johannes 14: 15 – 21

Zingen: Nlb 364: 1, 2, 3, 4 en 5

1. Hoor Gij ons aan!
Wij heffen onze handen,
kom Gij tot ons, neem onze offeranden,
waarmee wij dankbaar voor U staan.

2. Uw oog aanschouwt
ons hier met onze schatten.
Woont Gij, wie zelfs de hemelen niet bevatten,
toch in een huis door ons gebouwd?

3. Gij ziet en hoort
wat onze mond wil spreken,
het is een stamelend, ontoereikend teken,
een zwak en machteloos mensenwoord.

4. In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!

5. Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren:
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.

Verkondiging (afbeelding 3, 4 en 5)

Zingen: Nlb 871: 1, 2, 3 en 4

1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermund ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3. Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust
voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Kinderen komen terug

Gebeden met onze Vader
Collecte (afbeelding 6)

Zingen: Nlb 512: 1, 3, 4 en 5

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4. al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

Afbeelding 7

Zegen met gezongen Amen

Afbeelding 8