



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 26 mei 2019

Aanvang:19.00 uur

Thema:

‘Een compleet ander mens’

Voorganger: ds. M. Schut

Organist: Jan Willem van der Maaten

M.m.v. Gitaargroep Kithara uit Oldebroek

Voor de dienst zingen: Lied: 82:1, 2, 3 en lied 232 :1, 2, 4 uit Joh. de Heer

1. Zouden wil ook eenmaal komen,
Waar de levens stroom ontspringt,
En aan d' altijd groene zomen,
Christus, Kerk Zijn lof steeds zingt?

Refrein:

*Laat ons streven eens te komen
Aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
Waar aan d' altijd groene zomen,
Christus Kerk 't Hosanna zingt.*

2. Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,
Daar verlost van zond' en pijn,
Rein van alle smet genezen,
meer dan d' englen Gods te zijn.

Refrein:

3. Laat ons in die hope leven;
God, Die ons haar vreugde biedt,
Wil Zijn Geest als pand ons geven,
Dat genade ons is geschied.

Refrein:

232

1. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij,
't Oog omhoog en hand in hand?

Wij gaan, op des Konings roepstem,
Naar ons huis en Vaderland.

Over bergen en door dalen,

Gaan wij naar die blijde zalen,

Gaan wij naar die blijde zalen,

Van Gods huis in 't Vaderland.

Gaan wij naar die blijde zalen,

Van Gods huis in 't Vaderland.

2. Storm en duisternis bedreigt u;
Zijt daartegen gij bestand?

Waarom zou ons harte vrezen,

Wand'lend aan des Heren hand?

Jezus Zelf zal voor ons strijden,

En door storm en nacht ons leiden,

En door storm en nacht ons leiden,

Naar Gods huis in 't Vaderland.

En door storm en nacht ons leiden,

Naar Gods huis in 't Vaderland.

4. Pelgrims, zegt ons, mogen wij ook
Met u trekken naar dat land?

Komt, weest welkom, volgt ons allen,

't Oog omhoog en hand aan hand.

Bij der eng'len vreugdezangen,

Zal ons Jezus Zelf ontvangen,

Zal ons Jezus Zelf ontvangen,

In Godshuis in 't Vaderland.

Zal ons Jezus Zelf ontvangen,

In Godshuis in 't Vaderland.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Lied 33:1 uit NLB

1. Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
t feestlied ingezet! Meld de blijde mare
bij de klank der snaren, steek de loftrompet.

Votum en groet**Zingen voor gebed:** Lied 302:1 t/m 4 uit Evangelische Liedbundel

1. Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.	2. Met uw liefde, Heer, om mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.
3. Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.	4. Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort Mijn bede tot U

Gebed**Muziek:** Gitaargroep Kithara**Lezing:** 1 Samuel 9:26-10:9**Zingen:** Lied 33:6 uit NLB

6. Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde,
geen legermacht behoudt het veld.
God zal de nederlaag bereiden
aan hen die bouwen op geweld.
Zij die zich vermeten, hoog te paard gezeten,
bijten in het zand. Nederlaag en zege
zijn alleen gelegen in des Heren hand.

Meditatie

Zingen: Lied 33: 8 uit NLB

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid. God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten, nu en voor altijd

Iplv Geloofsbelijdenis zingen (staande)

Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan,
Want Hij is mijn Vader, die mij altijd bij zal staan.
Zo zal Hij mij leiden in de strijd van het bestaan,
Dit is mijn geloof in God.

Refrein

Glorie, glorie halleluja (3x)
Dit is mijn geloof in God.

Ik geloof dat God voor mij zijn Zoon gegeven heeft,
Die aan 't kruis voor al mijn schuld zo zwaar geleden heeft.
Jezus Christus, die voor mij het Licht der wereld heet,
Dat is mijn geloof in God.

Refrein

Ik geloof dat God door Hem Zijn heil'ge Geest toen gaf,
Dat die Geest mij zeggen zal wat 'k doen en laten mag.
Dat ik daarom leven kan vandaag en alle dag,
Dat is mijn geloof in God.

Refrein

Ik geloof dat God voor mij niets wil dan dat ik leef,
Hij wil vrede en geluk, geen haat en ook geen angst,
Ik geloof dat Hij vandaag en altijd leven geeft,
Dat is mijn geloof in God.

Refrein

Gebed

Collectes: 1. Diaconie – 2. Kerk 3. Deurcollecte

Tijdens collecte zingen: Lied 191:1, 2 uit Evangelische Liedbundel en
Lied 377:1, 2, 4, 7 uit NLB

1. Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor 't is het lied der eng'len,
zingend van liefde' en vree,
ruisend uit 's hemels zalen.
over de glazen zee.

2. Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,
nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg

Lied 377 uit NLB

1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij
o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid
o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij
o Lam van God, ik kom.

7. Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam
o Lam van God, ik kom.

Muziek: Kithara

Uittochtlied: melodie - Licht stad met uw parelen poorten

Aan het slot van deze avond komen wij tot U, o Heer.
Samen mochten wij getuigen, van Uw liefde ,tot Uw eer
Als Uw kind'ren hier tezamen, een van hart en een van zin.
Mogen wij dat steeds beamen, in ons leven, ons gezin.

Help ons, dat wij niet vervreemden, van Uw doel en Uw gebod
Laat ons omzien naar ontheemden ,breng een omkeer in hun lot.
Als wij dwalen langs Uw wegen, wijs ons weer 't juiste spoor.
Met het Woord , van U gekregen, leidt U ons : Wij gaan er voor.

Houdt ons vast, o lieve Heiland, op de weg, die Gij ons leert.
Ga ons voor en leer ons danken 'U de glorie lof en eer'
Laat ons nu de handen vouwen, zingend bidden tot U Heer.
Dat wij allen U vertrouwen dan zijn wij nooit eenzaam meer!

Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 30 juni 2019
Thema: Nooit meer alleen
Voorganger: ds. M. van Doorne uit 't Harde
Organist: Jan Willem v.d. Maaten
Mmv. His Reflection uit Hoge Enk olv Edith Post