



# **IN DE ICHTHUSKERK**

**Zangdienst 28 april 2019**

**Aanvang: 19.00 uur**

**Thema:**

**‘Het licht laten schijnen’**

Voorganger: ds. L. van Hilten - Matthijssen

Organist: Jan Willem van der Maaten

M.m.v. Seniorenkoor uit Oldebroek

o.l.v. Karina Yengibaryan

Pianist: mevr. Otterman

**Voor de dienst zingen:** Lied: 185:1 t/m 4 en lied 893:1, 3, 4 uit Joh. de Heer

1. 'k Moet de Heiland met mij hebben.  
Want ik kan alleen niet gaan.  
Maar met Hem meer dan verwinnaar,  
Durf ik ied're storm weerstaan

*Refrein:*

*O dan vreest mijn ziel geen kwaad,  
Waar mijn weg ook henen gaat!  
Ik wil volgen, zonder vragen,  
Waar mijn Meester gaat of staat.*

2. 'k Moet de Heiland met mij hebben.  
Dan is ied're last mij licht.  
'k Ken geen bange vrees of zorgen.  
'k Wandel voor Zijn aangezicht

*Refrein:*

4. 'k Moet de Heiland met mij hebben,  
Als de vijand mij ontmoet,  
En 'k hem door het Bloed des kruises  
Als "verwonnene" begroet.

*Refrein:*

Lied 893

1. Luister naar de blijde Boodschap  
van Gods liefde en genâ!  
Van ontferming en bevrijding,  
door het kruis van Golgotha!  
Allen zijn wij afgeweken  
van het doel door God bereid.  
Allen hebben wij gezondigd,  
derven Godes heerlijkheid.

4. Gods bazuin zal weldra klinken.  
Jezus komt in majesteit.  
Allen die in Hem geloven,  
neemt Hij op in heerlijkheid.  
Hoor, Gods kind'ren bidden smekend.  
"Kom, Heer Jezus, spoedig weer."  
Geef mijn vriend, uw hart aan Jezus.  
En verwacht Hem als uw Heer.

3. 'k Moet de Heiland met mij hebben,  
Daar, waar in der zonde macht,  
Harten breken, slaven zuchten,  
En men op Zijn boodschap wacht.

*Refrein:*

3. Hoor de woorden van de Heiland,  
gij die leeft in vrees en strijd.  
"Komt tot Mij, belast belaad'nen.  
'k Geef u rust en zaligheid."  
O, bedenk toch eens te sterven,  
zonder dat gij zijt verlost.  
Waarom zoudt gij ook niet komen?  
't Heeft des Heilands bloed gekost.

## Welkom en mededelingen

### **Intochtlied:** Lied 601:1 uit NLB

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.

## Bemoediging en gebed van toenadering

### **Zingen voor gebed:** Lied 113:1, 3 uit Zingend gezegend

1. GOD in ons midden	3. Licht van de overkant
Heer wij aanbidden	Fakkelt die eeuwig brandt
Met al uw kin-der-en wereld wijd,	O vlam die ons naar Gods land geleid.
Uw trouw aan mensen,	Wie lopen in uw licht ,
Uw onbegrensde	Zie , over hun gezicht
Uw ongekende majesteit	Valt al de glans der eeuwigheid.

## Gebed

### **Zang:** Seniorenkoor

Er is een God die hoort  
Vertrouwen  
Abba vader van u alleen

### **Lezing:** Genesis 1:1-3, Matteüs 5:13-15 en 28:16-28

### **Zingen:** Lied 314:1, 3 uit NLB

1. Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.  
Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.

3. O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen

## Meditatie

**Zingen:** Lied 203: 1 t/m 4 uit Evangelische Liedbundel

1. Genade zo oneindig groot,  
dat ik, die 't niet verdien,  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.

2. Genade, die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,  
dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.

**Geloofsbelijdenis lezen** (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus, Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,  
die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd  
Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden.

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest.

Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk,  
de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.

Amen

**Zingen:** Lied 392:1, 3 uit Opwekking

1. Mijn Jezus, ik hou van U,  
ik noem U mijn Vriend.

Want U nam de straf op U  
die ik had verdiend.

De grote Verlosser,  
mijn Redder bent U;

'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.

3. Ik zal van U houden  
in leven en dood.

En ik wil U prijzen,  
zelfs dan in mijn nood.

Als ik kom te sterven,  
dan roep ik tot U:

'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.

## Gebed

**Collectes:** 1. Diaconie – AIDFI ( de organisatie van Auke Idzenga op de Filippijnen) 2. Kerk 3. Deurcollecte  
*Tijdens collecte zingen:* Lied 626:1, 2., 3 uit Hemelhoog en Lied 531 uit Gezangen voor Liturgie

### *Refrein*

Aan uw voeten Heer,  
Is de hoogste plaats;  
Daarom kniel ik neer bij U  
Om bij U te zijn  
Is de hoogste eer ;  
Daarom buig ik mij voor U.

1. Ja ik verkies om bij u te zijn  
En om naar U te luist'ren  
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  
Kom ik nu tot U, o Heer

### *Refrein*

2 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,  
Hier in plaats van aanbidding  
In geest en waarheid samen een te zijn  
In aanbidding voor U

### *Refrein*

3. Zoals een vader die zijn kind omarmt,  
Ja zo omarmt U ook mij.  
U bent een vader die vertroost en beschermt  
En ik kom tot rust bij U. 3x

### Lied 531

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,  
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,  
uit alles wordt een mens gebouwd  
en steeds opnieuw geboren.  
Om ijzer in vuur te zijn,  
om zout en zoet en zuur te zijn,  
om mens voor een mens te zijn  
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn  
om anderman een woord te zijn,  
om niemand weet hoe groot en klein,  
gezocht, gekend, verloren.  
Om avond- en morgenland,  
om hier te zijn en overkant,  
om hand in een and're hand,  
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn,  
om lippen, water dorst te zijn,  
om alles en om niets te zijn,  
gaat iemand tot een ander.  
Naar verte die niemand weet,  
door vuur dat mensen samen smeedt,  
om leven in lief en leed  
gaan mensen tot elkander

**Zang:** Seniorenkoor

Genadig zo oneindig groot

Liefde

O wat een dag - Het refrein mag mee gezongen worden .

**Uittochtlied:** Lied 416:1, 2, 3 uit NLB

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**Zegen** (Amen 3x

**De volgende Zangdienst is op 26 mei 2019**

**Thema:**

**Voorganger: ds. M. Schut**

**Organist: Jan Willem v.d. Maaten**

**Mmv. Kithara uit Oldebroek**