

# Paasmorgen 2019

Licht dat bij ons binnenkomt



**Voorganger: ds. Marco Schut**  
**Organist: Johan Hoeve op orgel**  
**M.m.v. Excelsior uit Oostendorp**

**Zingen: 624**

1. Christus, onze Heer, verrees,  
halleluja!  
Heil'ge dag na angst en vrees,  
halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis,  
halleluja,  
bracht ons in Gods vrijheid thuis,  
halleluja!

2. Prijs nu Christus in ons lied,  
halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt,  
halleluja,  
die aanvaardde kruis en graf,  
halleluja,  
dat Hij zondaars 't leven gaf,  
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,  
halleluja,  
heeft verzoening ons bereid,  
halleluja!  
Nu is Hij der hemelen Heer,  
halleluja!  
Eng'len jubelen Hem ter eer,  
halleluja!

**Zingen: 216**

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

**De nieuwe paaskaars wordt door ons verwelkomd****Voorganger:**

Licht dat uit de doden,  
uit de nacht verrijst,  
vlam die niet te doven  
naar de dag verwijst.

**Allen:**

Kaars van God gegeven  
Schitter in dit uur,  
Christus wees ons leven,  
wees ons vreugdevuur.

**Voorganger:**

Brandend van verlangen  
toont Gij Gods gezicht;  
liefde, onbevangen,  
vrolijk levenslicht.

**Allen:**

Kaars van God gegeven  
Schitter in dit uur,  
Christus wees ons leven,  
wees ons vreugdevuur.

**Zingen:** 834:1, 2, 3

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig licht,  
van aangezicht tot aangezicht.

**Ondertussen worden de 7 kaarsen opnieuw aangestoken door de predikant met een kind****Welkom en mededelingen****Zingen:** 118: 1, 3

1. Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Dit zij het lied der priesterkoren:  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Gij, die den HEER vreest, laat het horen:  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

3. 't Is beter bij den HEER te schuilen  
dan dat men bouwt op man en macht.  
't Is beter bij den HEER te schuilen  
dan dat men hulp van vorsten wacht.  
Toen ik mij wenden kon noch keren,  
omsloten door der volken ring,  
doorbrak ik in de naam des HEREN  
de knellende omsingeling.

### **We worden stil voor God en spreken uit:**

**Voorg:** Vrede zij u allen

**Gem:** *De wereld zij vrede!*

**Voorg:** Wij roepen God aan

**Gem:** *De God die in Christus onder ons woont*

**Voorg:** Ja Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft  
en in Christus onder ons mens is geworden

**Gem:** *die ons mensen trouw is tot in eeuwigheid*

**Voorg:** die de verdrukten recht verschaft

**Gem:** *die de hongerigen brood geeft*

**Voorg:** die de Geest zendt

**Gem:** *en wij worden herschapen in Zijn licht en Opstanding  
Amen.*

### **Gebed om heelheid en verlichting met de Heilige Geest**

**Zingen:** Veertigdagentijd lied: couplet 6 en 7

Refrein

*Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven, God  
stuur ons toch uw wereld in, om liefde door te geven.*

Couplet 6

Kijk naar de koning van vrede en recht. Hij is een redder, een  
held die niet vecht. Zwaai een palmtak en weet wat je ziet:  
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.

Refrein

Couplet 7

Jezus gaf hoop aan de mensen in nood. Maar wie hielp hem  
in het uur van zijn dood? God laat niet los, waar Hij ooit aan begon.  
Hij geeft het leven als licht voor de zon!

Refrein

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

**Lezen:** Jesaja 51: 9 – 11

**Zingen:** 550

1. Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,  
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden  
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig  
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,  
de Heer heeft het heden gezegd.

2. Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Hij zal u regeren met God en met ere.  
De wagens, de paarden, de wapens, de zwaarden,  
krijgszuchtige plannen, Hij zal ze verbannen,  
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,  
het is van te voren voorzeggd.

3. Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen,  
voor jood en voor heiden door dood en door lijden  
draagt Hij met zich mede de blijdschap, de vrede,  
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,  
zo brengt Hij het leven terecht.

**Lezen:** Johannes 20: 1 – 20

**Opstandingslied:** 630

1. Sta op! Een morgen ongedacht,  
Gods dag is aangebroken,  
er is in één bewogen nacht  
een nieuwe lent' ontloken.  
Het leven brak door aarde en steen,  
uit alle wond'ren om u heen  
spreekt, dat God heeft gesproken.

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,  
open uw dode oren;  
kom uit het graf dat u omsluit,  
kom uit en word geboren!  
Toen heeft zich in het vroegste licht  
de nieuwe Adam opgericht,  
ons allen lang tevoren.

3. Al wat ten dode was gedoemd  
mag nu de hoop herwinnen;  
bloemen en vogels, – alles roemt  
Hem als in den beginne.  
Keerde de Heer der schepping weer,  
dan is het tevergeefs niet meer  
te bloeien en te minnen.

4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,  
de schoot van 't graf ontkomen.  
De morgen is vol nieuw geluid, –  
werp af uw boze dromen.  
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,  
is voor het lichaam nu vrij baan  
naar een bestaan volkomen.

### **Overdenking** (afb.2, 3, 4)

**Zingen:** 642: 1, 2, 4, 7, 8

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,  
dat Hij is opgestaan,  
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft  
waar wij ook staan of gaan.

4. Ten onder ging de sterke dood,  
ten onder in de vloed;  
nu straalt ons in het morgenrood  
zijn toekomst tegemoet.

8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is,  
de Heer die eeuwig leeft  
en die in zijn verrijzenis  
alles herschepen heeft.

2. Ik zeg het allen, en de mond  
van allen zegt het voort,  
tot over 't ganse wereldrond  
de nieuwe morgen gloort.

7. Nu is op aard geen goede daad  
meer tevergeefs gedaan,  
want wat gij goed doet is als zaad,  
dat heerlijk op zal gaan.

## *Kinderen komen terug*

**Zingen:** De Heer is waarlijk opgestaan (Hanna Lam 1 - 27)

Refrein:

*De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja.*

1. Jezus deed de dood teniet.  
Zing daarom het hoogste lied.  
Refrein.

2. Vrouwen uit Jeruzalem,  
kwamen vroeg en zochten Hem.  
Refrein.

3. En hoe groot was hun verdriet,  
want zij vonden Jezus niet.  
Refrein.

4. Maar een engel sprak hen aan:  
"Die gij zoekt is opgestaan."  
Refrein.

## **Gebed**

### **Collectes: Excelsior speelt**

**Zingen:** 634:1, 2

1. U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!  
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,  
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

(afb. 5)

## **Zegen**

(afb.6)

**Na de dienst:** muziek van Excelsior

