

**Paascyclus Ichthuskerk
donderdag, vrijdag, zaterdag.**



**Witte donderdag - Avondmaal
11 april 2019 om 19.30 uur**

**Voorganger: ds. Marco Schut
Organist: Jurjan Lipke**

Lied voor de dienst: 912:1, 2, 3, 6

Welkom en mededelingen

Votum en Groet

Zingen: 67: 1, 2

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: Exodus 12: 15 – 20

Zingen: gezang 4: 1, 3, 6 uit Lb 1973

Lezing: Johannes 13: 1 – 15

Zingen: 653: 2, 3, 5

Overdenking: Bij Hem zijn

Zingen: 393

Gebeden

Collectes

Tafelgebed

Pred.: De Heer is met u allen!

Allen: ZIJN VREDE IS MET U!

Pred.: Verheft uw harten!

Allen: WIJ HEFFEN ZE OP TOT DE HEER.

Pred.: Laten wij danken de Heer onze God!

Allen: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN.

We gaan aan de tafel zitten en delen brood en beker

Woorden bij brood en bij beker

Orgelspel tijdens delen

Dankgebed - Onze Vader

Slotlied: 556:1, 4

1. Alles wat over ons geschreven is
gaat gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Zegen

Onder zacht orgelspel verlaten we de kerk.

Goede Vrijdag



12 april 2019 om 19.30 uur

Voorganger: ds. Marco schut

Orgel: Johan Hoeve

Piano: Stephan Koridon

Lezers: Wil Schakelaar en Henny de Zwaan

Zang: Graankorrel door ad hoc koor

Wij komen stil de kerk binnen.

Bemoediging en drempelgebed

Zingen: 22: 1, 4

Lezen: Exodus 12: 21- 28

Pianomuziek: Crucifixion van John Debney

Lezing: Hosea 6: 1 – 6

Graankorrel: De eeuwige alom tegenwoordige

Lezing: Hebreëen 9: 11- 15

Graankorrel: In de stilte van de nacht

Lezing: Johannes 18: 1-11

Zingen: 587: 1, 3, 4

Lezing: Johannes 18: 12 - 27

Graankorrel: 3 maal vergeefs

Lezing: Johannes 18: 28 - 38

Graankorrel: Waarheid is een stille stem

Lezing: Johannes 18: 38 – 40 en 19: 1 - 16

Zingen: 566: bewerkt couplet, 2, 4

Lezing: Johannes 19: 16b – 30

Graankorrel: Grijsz nevel

Lezing: Johannes 19: 31 - 37

Graankorrel: Laten wij dan nu begraven

De Paaskaars wordt gedooft

Lezing: Johannes 19: 38- 42

Zingen: 590:1, 2, 3, 4

Het antependium wordt verwijderd door de koster

Luthers Avondgebed

Blijf bij ons, Heer
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van ons leven
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid
met uw troost en zegen
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
AMEN.

Orgelspel

In stilte verlaten we de kerk

Stille Zaterdag



13 april 2019 om 22.00 uur

Voorganger: ds. Marco Schut

Organist: Jurjan Lipke

Lezers: Margreet Deuring en Peter van Beek

Zang: Laura en Esther Schut

De kerk is spaarzaam verlicht.

Orgelspel

Zingen: 139 d

We horen introducerende woorden

Muziek: Het lied van omgaan met het gemis

Aansteken 1^e kaars

Stilte

Zingen: 647

Lezing: uit Genesis 1

Verbindende woorden

Groot is uw scheppende kracht God

Liefde drijft U tot ons

Uw kracht maakt alles nieuw en heel

Wij zijn Uw mensen in Uw Schepping

Doe ons horen naar Uw stem

Aansteken 2^e kaars

Zingen: 513

Lezing: Exodus 13: 17-22

Verbindende woorden

U bent een begeleidend God

U trekt mee met Uw volk onderweg

Doe ons groeien in geloof en vertrouwen

Laat uw wolk en vuurkolom niet tevergeefs

bij ons zijn.

Aansteken 3^e kaars

Zingen: 169:1, 2, 3, 4

Lezing: Jesaja 55: 1 - 6

Aansteken 4^e kaars

Zingen: 107: 1, 2

Lezing: Jona 2: 1 - 10

En als verbindend woord klinkt:

Klaagliederen 3: 22-26

22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.

23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!

24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.

25 Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.

26 Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.

Aansteken 5^e kaars

Meditatief moment met orgelspel

Lezing: Romeinen 6: 3 – 11

Woorden

Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. ¹⁴De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Aansteken 6^e kaars

Muziek: Lead me to the water

Woorden over het water

Water,
eens door Hem van aarde afgescheiden.
Samen zeeën, meren,
stromen en rivieren
vol beweging, leven.
Water van Gods geven.

Water,
doop belichaamt nieuw leven,
zegen bij het gaan.
Lichtend leven, hoop,
gelopen door mijn handen.
Dan in zon gevangen,
water vol verlangen.

Water,
om een kruis te maken
en het kwade te verdrijven.
Heldere glans vol kleur
Vrienden welkom heten,
ons bij God veilig weten.
Water...

Verzaking kwade machten en Doopgedachtenis:

Allen gaan om de doopvont staan

Voorganger: In de doop zijn wij met Christus begraven om met Hem ten leven te worden opgewekt. Daarom vraag ik u die in deze nacht uw doop wilt beamen, uw stem te verheffen en mij antwoord te geven: Wilt u de Heer uw God dienen en naar zijn stem alleen horen?

Allen: JA, DAT WIL IK.

Voorganger: Wilt ge u verzetten tegen alle machten, die als goden over ons willen heersen?

Allen: JA, DAT WIL IK

Voorganger: Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

Allen: JA, DAT WIL IK

Voorganger: Schaamt u dan niet de Christus te belijden, want het evangelie is een kracht Gods. Tot behoud van ieder die gelooft.

Zingen: 833

Geloofsbelijdenis/gebed

Voorganger: God, Wij hebben zovele namen voor U.
Gij zijt Vader, Gij zijt Moeder.
Héél de schepping is uw hand,
die Gij geeft aan ons, mensen,
in een altijddurend verbond.

Allen: OPEN ONS VOOR UW AANWEZIGHEID!

Voorganger: In U, God.
Wij zijn in U, Gij zijt in ons.
Gij bemint ons vóór wij waren,
Gij bemint ons nadat wij zijn.
Wij vertrouwen ons toe aan U.

Allen: OPEN ONS VOOR UW LIEFDE!

Voorganger: Uw Liefde heeft ons een kind geschonken,
een Mensenzoon, een Zoon van God,
Jezus Christus, kind van Maria,
gedragen in uw Geest.

Allen: OPEN ONS VOOR UW ZOON!

Voorganger: In Jezus' ogen kijkt Gij naar ons,
zijn leven bezielt ons, zijn woord is een weg,
zijn lijden heelt ons,
Hij brengt ons, voorbij al wat sterft, in U.

Allen: OPEN ONS VOOR UW LIEFDE!

Voorganger: In U is verzoening
en vrede wordt ons toegezegd.
Wij leren hopen en delen, uw volk onderweg.
In U reikt ons vertrouwen eeuwig ver,
want Gij zijt ons nabij en bereikbaar.

Allen: OPEN ONS VOOR ELKAAR!

We vormen een kring en nemen kaarsjes uit de manden

Lezing: Lucas 24: 1 - 10

Verbindende woorden

Nu dan is Hij ontmoet, in de afwezigheid,
In de verkondiging van de mannen in het Wit
Opstanding brengt in beweging
Laat je getuigen
Wil dat je het licht verspreidt!

Aansteken 7^e kaars - de witte kaars

De paaskaars wordt binnengebracht door de diaken.
Het witte antependium wordt opgehangen door de koster

Zingen: Licht, licht alles wordt licht. 7x (onder het binnendragen en verdelen van het licht)

Zingen: Heel het duister

Zegen

Wij verlaten de kerk tijdens orgel- of pianospel.