



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 31 maart 2019

Aanvang: 19.00 uur

Thema:

‘Je bent gezien door God’

Voorganger: ds. M. Schut

Organist: Jurjan Lipke

M.m.v. Mannenzanggroep ODEO uit Doornspijk

o.l.v. Ally Spaan

Voor de dienst zingen: Lied: 522:1, 2, 3 en lied 884:1, 2 uit Joh de Heer

1. Zoals ik ben, kom 'k onbereid,
Uw bloed alleen is 't, waar 'k op pleit.
Gij biedt mij Uw gerechtigheid,
O Lam van God, ik kom!
O Lam van God, ik kom!

2. Zoals ik ben, kom ik onrein,
Met zonden, rood als karmozijn.
Mijn lichaam mat, mijn ziel vol pijn,
O Lam van God, ik kom!
O Lam van God, ik kom!

3. Zoals ik ben, nog onbekeerd,
Wacht 'k niet, tot ik wat heb geleerd;
Uw liefde heeft mij zo begeerd:
O Lam van God, ik kom!
O Lam van God, ik kom!

Lied 884

1. Mijn Herder is de Here God
in Hem is al mijn licht,
in groene weiden voert Hij mij
aan waat'ren der rust.

2. De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in 't spoor van zijn, gerechtigheid
terwille van Zijn Naam.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Lied 116:1, 3 uit OLB

1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.

Votum en groet

Zingen voor gebed: Lied 575:1, 5, 6 uit Joh. de Heer

1. Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden;
O vrienden, die Heiland, Hij bidt ook voor u;
Hij is met Zijn Geest nu ook zeeg'nend in ons midden.
En klopt aan uw hart, roepend: Opent Mij nu!

Refrein:

O, hoor naar Zijn bede, o, hoor naar Zijn bede,
O, hoor naar Zijn bede, Zijn bede geldt u!

5. Zo gij door Jezus verlost zijt van zonden,
En 't dienen van God, onverdeeld, is uw keus;
Ga dan aan de wereld Zijn liefde luid verkonden;
"Gered om te redden" zij steeds uwe leus.

Refrein:

6. Ik heb een Trooster en Leidsman verkregen,
De Heilige Geest, als een licht op mijn pad;
Hij leidt mij veilig langs ruw' en duist're wegen,
Kent gij ook die Gids naar de hemelse stad?

Refrein:

Gebed

Zang: ODEO

Lezing: Lucas 22: 24 - 30

Zingen: Lied 81:11 uit NLB

Ga niet van Mij heen,
volg Mij op mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan:
niemand houdt u tegen.

Meditatie

Zingen: Lied 139:1 uit NLB

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Zingen: Als geloofsbelijdenis (staande)

Melodie: wat de toekomst brengen moge)

1. Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde
door zijn woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon van de schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
en nog in zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.

2. Ik geloof in Jezus Christus
's Vaders ééngelboren Zoon,
mens geworden om ons mensen
lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.

3. Ik geloof de Heilige Geest, die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.

Gebed

Collectes: 1. Kerk in Actie – 40 dagentijd - Missionair werk 2. Kerk
3. Deurcollecte

Tijdens collecte zingen: Lied 617a:1, 2. 3 uit Hemelhoog of Opwekking
Lied 374:1, 2. 3 – uit Evangelische Liedbundel

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer wat er ook gebeurt en wat mij mag
overkomen

laat mij nog zingen als de avond valt

Refrein:

Looft de Heer , o mijn ziel.

O mijn ziel prijs nu zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit , o mijn ziel,

Verheerlijkt zijn heilige naam .

2. Heer vol geduld toont U ons U liefde,
Uw naam is groot en U hart is zacht,
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
Tienduizend redenen tot dankbaarheid,

Refrein

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stukt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
Refrein:

Lied 374

1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht,
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht,

Refrein:

dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

2. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein:

3. Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

Refrein:

Zang: ODEO

Uittochtlied: Lied 423:1, 2, 3 uit NLB

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 28 april 2019
Thema: Het licht laten schijnen
Voorganger: ds. L van Hilten – Matthijsen
Organist: Jan Willem v.d. Maaten
Mmv. Seniorenkoor uit Oldebroek
o.l.v. Mevr. Karine Yengibaryan