

Liturgie zondagmorgen 3 maart 2019

Lied voor de dienst: 910:1, 2

1. Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

2. Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: 92:1, 2

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.

2. Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.

Groet en bemoediging

Voorganger: De Heer zij met u

Gemeente : *ook met u zij de Heer*

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente: *die hemel en aarde gemaakt heeft.*

Voorganger: O God, keer U naar ons toe

Gemeente: *en doe ons weer leven met hart en ziel*

Voorganger: Laat ons, o Heer, uw liefde zien

Gemeente: *en geef ons uw heil*

Voorganger: O, Heer! - hoor ons gebed

Gemeente: *en laat ons geroep tot U komen. AMEN*

Drempelgebed

Kyriegebed: Lied 301e, 3x na een gesproken kyriegebed

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: - Iedereen is anders

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Jeremia 7:1 - 15

Zingen: 795

1. Wat ons bond, God, is verbroken,
onze liefde is gedooft.

Niemand kan de wond nog helen –
zwiggend buigen wij het hoofd.

2. Vul de stilte met uw adem,
alle druk is ons te veel.

Wij gaan onder in ons falen,
als uw liefde ons niet heelt.

3. Al bent U in ons gebroken, –
kom ons nader, maak ons vrij
van de pijn om vroeger dagen.
In uw vrede dooft de strijd.

4. God, die alle dingen nieuw maakt,
zet opnieuw een toekomst in
waar wij van uw zegen leven,
anderen tot zegen zijn.

5. Geef geloof dat trouw kan groeien,
hoop op meer waarachtigheid,
liefde die zo lang blijft bloeien
als uw liefde ons geleidt.

Lezing: Lucas 6:39 – 49

Zingen: 841

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderduit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

Preek

Zingen: 978:1, 3, 4

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Kinderen komen terug

Gebed - Onze Vader

Collectes

Zingen: 1014:1, 2, 5

1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Zegen