



# **IN DE ICHTHUSKERK**

**Zangdienst 27 januari 2019**

Aanvang: 19.00 uur

## **Thema:**

**'Gods goedheid houdt ons staande'**

Voorganger: ds. M. Schut

Organist: Bert Gelderman

M.m.v. Interkerkelijk Gemengd Koor 't Harde

o.l.v. Bert Gelderman

**Voor de dienst zingen:** Lied: 132:1, 2, 4, 6 en lied 568:1, 3, 4 uit Joh de Heer

1. Heer! ik hoor van rijke zegen.  
Die Gij uitstort keer op keer;  
Laat ook van die milde regen.  
Dropp'len vallen op mij neer:  
Ook op mij, ook op mij,  
Dropp'len vallen ook op mij.

2. Ga mij niet voorbij, o Vader,  
Zie, hoe mij mijn zonde smart;  
Trek mij met Uw koorden nader.  
Stort Uw liefd' ook in mijn hart.  
Ook in mij, ook in mij.  
Stort Uw liefde ook in mij.

4. Wil m' o Heiland, niet voorbij gaan  
Doe mij leven U nabij;  
Zie mij zuchtend aan Uw zij staan:  
Roept Gij and'ren, roep ook mij.  
Ja, ook mij, ja, ook mij;  
Roept Gij and'ren, roep ook mij.

6. Ga mij niet voorbij, o Herder!  
Maak mij gans van zonden vrij;  
Vloeit de stroom van zegen verder,  
Zegen and'ren, maar ook mij.  
Ja, ook mij, Ja, ook mij,  
Zegen and'ren, maar ook mij.

Lied 568

1. 'k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien,  
Schitt'rend in schoonheid en pracht!  
Hem zal 'k daar dankbaar mijn hulde steeds biën.  
Dat Hij' t voor mij heeft volbracht,

*Refrein:*

Glorie, glorie voor mij,  
Glorie, glorie voor mij;  
Jezus te zien en te gaan aan Zijn zij.  
O, welk een glorie ja glorie voor mij!

2. Voor mijne schuld droeg Hij smaadheid en hoon.  
Stierf Hij aan 't kruis zelfs voor mij;  
En door genâ wacht mij boven een kroon.  
Dat maakt mij zalig en blij,

*Refrein:*

4. 'k Hoor dan het koor aan de zee van kristal:  
't Bloed van het Lam kocht ons vrij.  
Alles stemt mee in het ganse heelal.  
O, welk een glorie voor mij! (ja, voor mij).

*Refrein:*

**Welkom en mededelingen**

**Intochtlied:** Lied 25:1 uit NLB

1. Heer, ik hef mijn hart en handen  
op tot U, beslecht mijn zaak.  
Weer van mij de smaad en schande  
van mijns vijands leedvermaak.  
Ja, zij worden zeer beschaamd  
die de goede trouw verachten,  
maar wie uw gebod beaamt,  
mag gelovig U verwachten.

2. Here, maak mij uwe wegen  
door uw woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen G'uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer,  
'k blijf U al den dag verwachten.

**Votum en groet**

**Zingen voor gebed:** Lied 249:1, 2, uit Opwekking.

1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,  
Schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan.  
Samen te dienen, te zien wie U bent,  
Want Uw woord maakt Uw wegen bekend.

*Refrein:*

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk,  
Dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van Uw liefde,  
Genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

2. Samen te strijden in woord en in werk.  
Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

**Gebed**

**Muziek:** Koor

1. Heer, u licht en uw liefde schijnen,
2. 'k zal u loven ,o Heer
3. Heer ik geef mijn hart aan u

**Lezing:** Lucas 5:17 - 26

**Zingen:** Lied 422:1 uit NLB

1. Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.

## **Meditatie**

**Zingen:** Lied 422:3 uit NLB

3. Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.

**Als Geloofsbelijdenis:** Zingen (staande) Lied 460 uit OLB

Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan,  
Want Hij is mijn Vader, die mij altijd bij zal staan.  
Zo zal Hij mij leiden in de strijd van het bestaan,  
Dit is mijn geloof in God.

*Refrein:* Glorie, glorie halleluja (3x)  
Dit is mijn geloof in God.

Ik geloof dat God voor mij zijn Zoon gegeven heeft,  
Die aan 't kruis voor al mijn schuld zo zwaar geleden heeft.  
Jezus Christus, die voor mij het Licht der wereld heet,  
Dat is mijn geloof in God.

*Refrein:*

Ik geloof dat God door Hem Zijn heil'ge Geest toen gaf,  
Dat die Geest mij zeggen zal wat 'k doen en laten mag.  
Dat ik daarom leven kan vandaag en alle dag,  
Dat is mijn geloof in God.

*Refrein:*

Ik geloof dat God voor mij niets wil dan dat ik leef,  
Hij wil vrede en geluk, geen haat en ook geen angst,  
Ik geloof dat Hij vandaag en altijd leven geeft,  
Dat is mijn geloof in God.

*Refrein:*

## **Gebed**

**Collectes:** 1. Stichting SchuldHulpMaatje Elburg 2. Kerk 3. Deurcollecte

*Tijdens collecte zingen:*

Lied 377:1 t/m 4 uit Opwekking (nieuwe melodie)

Lied 617 uit Opwekking

1. Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister  
als ik in de hemel kom!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behand'len,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brenge moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

#### Lied 617

1. Een machtig Maker  
formeerde mijn hart.  
Hij nam voor de tijd begon  
mijn leven in zijn hand.

3. Ik heb een Vader,  
Hij noemt mij zijn kind.  
Hij laat mij nooit alleen,  
waarheen ik ook zal gaan.

2. Hij kent mijn naam,  
Hij weet zelfs wat ik denk.  
Hij ziet mijn stil verdriet  
en hoort mij als ik roep.

4. Hij kent mijn naam,  
Hij weet zelfs wat ik denk.  
Hij ziet mijn stil verdriet  
en hoort mij als ik roep.

5. Hij kent je naam,  
Hij weet zelfs wat je denkt.  
Hij ziet jouw stil verdriet  
en luistert als je roept,  
en luistert als je roept.

**Zang:** Koor

4. Groot is de naam van God  
5. Aan de kristallen wateren  
6. Voor ieder land, waar oorlog is

**Uittochtlied:** 245:1, 2 uit NLB

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,  
is weer voorbij, de nacht genaakt;  
en dankbaar klinken onze zangen  
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,  
als hier het daglicht onderduikt,  
weer nieuwe zangen op doet stijgen,  
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

4. Voorwaar de aarde zal getuigen  
van U, die thans en eeuwig zijt,  
tot al uw schepselen zich buigen  
voor uwe liefd' en majesteit.

**Zegen** (Amen 3x)

**Zang:** Koor  
Zegen ons algoede

**De volgende Zangdienst is op 24 februari 2019**  
**Thema: WATER, levend water**  
**Voorganger: ds. E. v.d. Veen uit Emmeloord**  
**Organist: Geurt Souman**  
**Mmv. Chr. Mannenkoor Ailanthus uit Wezep**