

Liturgie 20 januari 2019 – 2^e zondag na Epifanie

Thema: Het leven is een feest

Lied voor de dienst: Nlb 283: 1, 2, en 5

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Welkom en mededelingen

Intochtspalm: Nlb 92: 1 en 2

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

Stil gebed – Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Afgewisseld met Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Zingen: Nlb 304

1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed bij de opening van de Schriften

Kinderlied: Je mag er zijn
Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Jesaja 62: 1 – 5

Zingen: Nlb 96: 1 en 3

1. Zing voor de Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

3. Geeft aan de Heer, alle geslachten,
geef aan de Here lof en krachten.
Gij volken, roem zijn grote naam,
kom in zijn heiligdom tezaam,
loof Hem, de Heer der hemelmachten.

Lezing: Johannes 2: 1 – 11

Zingen: Nlb 526: 3 en 4

3. In Kana was de gloed geweken,
het vuur bedolven onder as;
toen zei de vlam in ieders beker
wie er de ware wijnstok was;
laat het nu uit de kruiken stromen,
de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in zijn uur gekomen,
de aarde aan zijn zijde vond!

4. Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

Uitleg en Verkondiging

Muzikaal intermezzo (Orgelspel)

Zingen: Nlb 500: 2, 4 en 5

2. Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.

4. Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.

Gebeden

Collecte

Slotlied: Nlb 791: 1, 3, 4 en 5

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.

3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Wegzending en zegen

Zingen “amen”