

Liturgie 31 december 2018

Afbeelding 1

Lied voor de dienst: Nlb 248

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4. Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Welkom

Zingen: Nlb 47: 1 en 2

1. Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd,
prijs met handgeklap / 's Heren koningschap.
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht / geeft ze in onze macht.
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.
Zing Gods eer, hef aan, / 's konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!
Die de volken leidt / troont in heiligheid.

Stil gebed – Klein Gloria

Gebed om de Geest

Zingen: Nlb 513

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

3. in heel zijn rijk gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lezing: Psalm 47**Zingen: Nlb 848: 1, 2, 3 en 5**

1. Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Lezing: Openbaringen 21**Zingen: Nlb 519**

1. Gij die de ster van David zijt
en wijzen roept en dwazen leidt,
Gij hebt in duister U gewaagd
en naar de rechte weg gevraagd.

3. Gij die de zin der schriften zijt,
Gods woord in alle eeuwigheid,
Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,
een vuur van hoop heeft U verteerd.

2. Gij die de Heer zijt en de Geest
die van de aanvang is geweest,
Gij hebt U onderworpen aan
de letter van ons voortbestaan.

4. O Zoon van God, ons aller hoofd,
gelijk een kind hebt Gij geloofd
en als een minnaar liefgehad
Jeruzalem uw moederstad.

Lezing: 1 Thessalonicensen 4**Zingen: Nlb 791: 1, 2, en 6**

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft

over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Overdenking (afbeelding 2, 3 en 4)

Zingen: Nlb 257

1. Nu het avond is,
nu het avond is,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

2. In de duisternis,
in de duisternis,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

3. U behoren wij,
u behoren wij,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

4. Die ons hebt behoed,
die ons hebt behoed,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

5. Zie toch naar ons om,
zie toch naar ons om,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

6. Gij die liefde zijt,
Gij die liefde zijt,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

7. Zegen ons vannacht,
zegen ons vannacht,
waak, Gij Schepper, als wij slapen

Kaarsjes aansteken

Ondertussen orgelspel (afbeelding 5)

Gebed afgesloten met onze vader

Collecte (afbeelding 6)

Slotlied: Nlb 913: 1 en 2

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Afbeelding 7

Zegen en gezongen amen

Afbeelding 8