

Liturgie 16 december 2018, 3^e advent

Lied voor de dienst: Nlb 444: 1, 2, 3 en 4

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

Welkom en mededelingen

De derde Adventskaars wordt aangestoken door Bente en Bjorn

Aanvangslied: Nlb 85: 3

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

Moment van stilte – Bemoediging, Groet en Openingsgebed

Zingen: Nlb 85: 4

4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Roep om ontferming – Aanwijzing voor het leven

Zingen: Nlb 463: 1, 2, 3, 4 en 5

1. Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

3. Herder, wil behoeden,
wie in 't duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

4. Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

5. Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

Gebed

Zingen: Adventslied

Geloof met me mee, dan wordt het Ad - vent.
Want God maakt aan ons zijn vre – de be - kend.
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoop - vol be - richt.
Een ou - de pro - feet zingt vro - lijk zijn lied:
De Heer maakt een ein – de aan je ver - driet

Kinderen gaan naar hun dienst

Lezing: Lukas 3: 7 – 18

Zingen: Nlb 450

1. Verblijd u in de Heer te allen tijd,
dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u,
verblijd u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.
2. Wees niet bezorgd, maar bid en smee de Heer,
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen,
want Hij brengt in uw ballingschap een keer,
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.
3. Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft
gaat alle redelijk verstand te boven.
Hij die uw harten in zijn hoede heeft
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.

Verkondiging

Zingen: Nlb 433: 1, 4 en 5

1. Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

5. Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Kinderen komen terug van hun dienst

Gebeden

Collecte

Zingen: Nlb 498: 2, 3 en 4

2. In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

4. Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Zegen (Zingen – Amen)

4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

3. Heft uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.