



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 25 november 2018

Aanvang: 19.00 uur

Thema:

‘Je hoeft niet bang te zijn’

Voorganger: ds. M. Schut

Organist: Jan Willem van der Maaten

M.m.v. Marimbagroep – Fam. van der Maaten

Voor de dienst zingen: Lied: 256:1, 2, 4 uit Joh de Heer en lied 351 uit Evangelische Liedb.

1. Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein:

*Tel uw zegeningen één voor één.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.*

2. Drukken 's levens zorgen u soms zwaar teneer,
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer,
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vlien.

Refrein:

4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe,
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

Refrein:

Lied 351

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw Naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,

stralend Licht,
Morgenster, niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Lied 118:1 uit NLB

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Votum en groet

Zingen voor gebed: Lied 301:!, 2, 3, 4 uit Evangelische Liedb.

1. Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

2. Met uw liefde, Heer,
om mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.

O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4. Jezus, op uw Woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Gebed

Muziek: Marimbagroep

1. Als een hert dat verlangt naar water

2. Geef vrede Heer geef vrede

3. Geprezen zij de Heer.

Lezing: Matteüs 8:18 - 27

Zingen: Lied 178:1, 2, 3 uit Evangelische Liedb

1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg
door U, Heer, wordt bereid,
en dat die weg, hoe moeilijk ook,
mij nader tot U leidt.

Refrein:

*Nader tot U, nader tot U,
Nader, mijn Heiland, tot U.*

*Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.*

2. Als ik maar weet, dat ook voor mij
de Heer aan 't kruishout stierf;
en dat de Heiland ook voor mij
een levenskroon verwierf.

Refrein:

3. Als ik maar weet, uw liefde o Heer
vertroost mij dag aan dag;
dan juich ik voort, wat ook mijn lot
op aarde wezen mag.

Refrein:

Meditatie

Zingen: Lied 935:1, 2, 3 uit NLB

1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom ons leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

Als Geloofsbelijdenis: Zingen (staande) Lied 460 uit OLB

1. Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnen rijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid-
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

3. Ik geloof: de Geest , de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paas licht dat ons graf ontsluit-
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik God uw glorie uit!

Gebed

Collectes: 1. Stichting Present Elburg 2. Kerk 3. Deurcollecte

Tijdens collecte zingen:

Lied 374:1 t/m 3 en Lied 413:1 t/m 4 uit Evangelische Liedb.

1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht,
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht,

Refrein:

dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

2. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein:

3. Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.
Refrein:

Lied 413

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

*Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.*

2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit:

Refrein

3. Schoon tehuis voor moede
pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein:

Refrein:

4. Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.

Refrein

Muziek: Marimbagroep

1. Hij kwam bij ons heel gewoon
2. Op u mijn Heiland blijf ik hopen
3. O kom o kom Immanuel

Zingen: Lied: Ik zal er zijn - Sela

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
Verborgten aanwezig deelt uw mijn bestaan
Waar ik ben, bent u wat een kostbaar geheim
U naam is en ik zal er zijn;
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij u veilig, u die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindelijk goed,
als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet:
Dan droogt u mijn tranen,
U noemt zelfs mijn naam,
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

Ik ben wie ik ben is u eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt u mij bestaan
hoe adembenemend, ontroerend dichtbij,
Uw naam is ik ben en ik zal er zijn.
O naam aller namen, aan u aller eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn,
ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn

Uittochtlied: 248:1, 2, 4 uit NLB

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

4. Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Zegen

(Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 29 januari 2019
Voorganger:
Organist: Bart Gelderman
M.m.v. Interkerkelijk Gemengd Koor 't Harde
o.l.v. Bart Gelderman